

# Elfte söndagen efter Trefaldighet

## ”Tro och liv”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### HÄNDER I VECKAN

Lördag 19 augusti

**17:00** Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 20 augusti

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Gerard Willemsen

*Ledare:* Solveig Högberg

*Sång:* Kerstin Lostig

*Organist:* Johan Wallin

*Bibeltexter:* Psalm 143:6-10

Jesaja 1:10-17, Jakobsbrevet 1:22-25, Matteusev. 23:1-12

### VIKTIG INFORMATION

Jag påminner redan nu om söndagen den 27 augusti. Då är vi bjudna till pastor Jenny på Färingsö till en Friluftsgudstjänst klockan 15.00.

Det går att åka buss från Brommaplan, men förhoppningsvis så har några bil och kan få plats med ytterligare någon. Hör av dig till Jenny eller Solveig så ska vi försöka samordna.

I år tar var och en med sig sin egen picknick-korg. Ett fint tillfälle att dricka söndagseftermiddagskaffe i Guds fria natur.

För övrigt så är planeringen för hösten och det nya Kyrkbladet i full gång. Omslut gärna allt församlingsarbete med din förbön.

## Tankar inför söndagen

Det sägs att vi i det svenska språket har ett ord som inte finns i något annat språk, ordet ”lagom”.

Ibland kan det verka som att vi använder det ordet för att vi inte vågar sticka ut, inte vågar ta ställning, för att allt ska vara så oklanderligt som möjligt.

Men ordet *lagom* kan också handla om att ha jämnvikt, att det faktiskt innebär något positivt. Att livet ska vara balanserat, det ska inte väga över åt något håll. Det är det som söndagens bibeltexter och tema handlar om. ”Tro och liv”. Det lilla ordet *och* är viktigt, det är det som håller samman oss och gör oss till en helhet.

Bilden av en gammaldags våg med två vågskålar kan symbolisera vad det handlar om. Poängen med en sådan våg är ju att det ska väga jämt när man väger upp något, det ska inte tippa över åt något håll. Det är som om *och* är vågens mittpunkt, ställningen som vågskålarna hänger på, det som håller ihop hela vågen och ger stadga åt den. Utan den blir det ingen våg. Allt faller samman och vi har bara två skålar som i och för sig kan fyllas med hur mycket som helst, men de har inget samband med varandra.

I skålen ”tro” ligger vår relation till Gud. Att fylla skålen tro handlar om att leva i en ständig helgelse, tillväxt och mognad. Det kan vi göra genom att umgås med Gud i bibelläsning och bön, genom att ta tid för att arbeta på relationen till honom. Den vågskålen kan stå för insidan i oss.

I vågskålen ”liv” ligger helt enkelt att leva ett trovärdigt liv. Den skålen står för utsidan av oss.

Vår tro och vårt liv ska väga jämnt. Tron omsätts i liv och livet visar på tro

Att leva *lagom*, med jämnvikt är verkligen inte mesig, det betyder inte att inte våga ta ställning eller att leva slätstruket. Det är att våga leva med en helhetssyn på livet, med ett både och. Det är väl något av det tuffaste vi kan göra - att samtidigt ha lika mycket i vågskålarna.

På det sättet kan vi få jämnvikt i våra liv. På det sättet kan vi säga att *lagom är bäst* och då får uttrycket en helt ny betydelse.

Solveig Högberg

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm