

# Tolfte söndagen efter Trefaldighet

## ”Friheten i Kristus”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### HÄNDER I VECKAN

Lördag 26 augusti

17:00 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 27 augusti

15:00 **Friluftsgudstjänst!**

Predikan: Jenny Arnerlöf

Musik: Blanka Hillerud & Pernilla Hugosson

Bibeltexter: Psalm 145:13-18

Andra Moseboken 23:10-12,

Galaterbrevet 4:31-5:6,

Markusevangeliet 2:23-28

### VIKTIG INFORMATION

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma till söndagens gudstjänst ute på Norra Färingsö hos Pastor Jenny.

Det går att åka buss 176 från Brommaplan 13:57. Säg till chauffören att du ska vara med på bussbyte till buss 315 i Svanhagen och kliv av vid Högby. Dock innan du tar bussen hör av dig till Jenny eller Solveig Högberg som försöker samordna så att du kan åka bil med någon.

I år tar var och en med sig sin egen picknick-korg. Jenny ordnar kaffe. Ett fint tillfälle att umgås med varandra i Guds fria natur. Om det blir regn finns det gott om plats i huset åt oss så kom ändå!

## Tankar inför söndagen

Åtminstone sedan 1960-talet har västvärlden levt i någon slags reformation kring frågor om frihet och religion. I vår tid spiller dessa revolutionära frågor över i vår numera globala kontext och effekterna är omvälvande. Vi vaknade till en förändrad värld förra veckan – en värld med en höjd terrorhotnivå. På ett sätt har ingenting hänt, och våra liv har inte riktigt förändrats. Ändå har inte nyheten fått de flesta i vårt land att känna en ökad mängd av frihet. Tvärtom.

Frågor om frihet, tolerans och individers ansvar om varandra har varit aktuell för den kristna kyrkan från första början. När de kristna i Korinth hade en intern strid om medlemmars frihet att göra det som var lagligt ok men stötande för andra erbjöd Paulus sund vägledning. ”Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet – men allt bygger inte upp. Sök inte ert eget bästa utan andras” Första Korinthierbrevet 10:23-24.

Paulus ord om att söka andras bästa före vårt eget är vansinne för många. De förutsätter en skillnad mellan vad som känns bra för egot och vad som är bra för själen. Tills att den är helgat är vårt ego inte intresserad av harmoni eller gemenskap med Gud och andra; dess främsta mål är inte Kristuslikhet. Egot är den delen som gladeligen lämnar oss isolerade, bara den får sin egen vilja genom. Våra själar längtar efter integritet, harmoni och djup gemenskap med Gud och andra; de drar oss mot helgelsens frihet som är friheten att älska även när det inte verkar gynnsamt för oss.

Friheten som vi har i Kristus är styrkan att låta själen överskrida egot och agera på sätt som bygger upp mänsklig gemenskap på goda grunder. Det är friheten att vara eller visa kärlekens närvaro i sammanhang där den inte syns. En församling är som ett gym där vi styrketränar i Kristi frihet – den kan sammanfattas som friheten att älska även det som inte verkar älskansvärt. En miljö för styrketräning i Kristi ger oss livsmod och glädje i en tid präglad av rädsla och oro. Världen behöver vår frihet i Kristus mer än någonsin eftersom ”fullkomliga kärleken fördriver rädslan”. De första kristna visste mycket om frihet inför hot. Låt dig inspireras av deras goda exempel och leva förankrad i den friheten som Kristus befriat oss till.

*Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm