

Trettonde söndagen efter Trefaldighet

”Medmänniskan”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Lördag 2 september

17:00 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 3 september

11:00 **Samlingsgudstjänst**

Predikan: Jenny Arnerlöf

Ledning: Anders Segersson

Musik: Göran Grahn

Sång: Laila Johansson

Bibeltexter: Psalm 103:1-6

Jeremia 38:7-13, Romarbrevet

12:16-21, Matteusevangeliet 7:12

Obs! Församlingsmöte efter gudstjänst som berör en fråga som är viktig för vår ekonomi.

VIKTIG INFORMATION

- Höstens Kyrkblad har tryckts och landar i era brevlådor under veckan. Ta gärna några extra exemplar när ni är i kyrkan och använd dem för att bjuda in vänner och bekanta till S:t Peter.

- Nyligen fick vi frågan om man kan betala kyrkoavgiften till både S:t Peter och ett annat samfund? Svaret är att det är möjligt att betala till flera samfund samtidigt. I så fall får varje samfund 1% av din lön vilket är ett underbart sätt att stödja församlingen. För mer information om hur du kan låta din kyrkoavgift gå till S:t Peters församling kolla [här](#).



Eumeniakyrkan

Tankar inför söndagen

När människor frågar mig vilken delstat jag kommer ifrån svarar jag alltid, ”delstat Virginia” utan att komplicera mitt svar. Men egentligen kommer jag från en av de fyra delstater som bär det avvikande namnet ”Commonwealth” eller ”Virginiastatet”. Rent legalt finns det ingen skillnad mellan en stat och ett samväldie men språket skickar en viktig signal. Den säger att de som bor här ser denna plats som en gemensam skatt att förvalta och leva från.

Språkliga skillnader kan verka som petitesser – delstat eller samväldie, människa eller medmänniska – finns det verkligen en skillnad? Inför lagen finns det ingen skillnad, men ett samväldie och en medmänniska signalerar ett högre ideal som är värt att sträva efter.

Svenska Akademiens online ordbok anger den tidigast bevarat användning av ordet medmänniska i skrift som ”Medmenskors synder rista vi i koppar/ Men deras dygder skriva vi i vatten.” Texten är från 1764 och författades av prästsonen och författaren Abraham Sahlstedt. Det som är slående är att den texten går stick i stäv med den gyllene regeln som är smeknamnet för kommande söndagens evangelietext. Gapet mellan budskapen kanske säger något om avståndet som ofta upplevs mellan verklighet och ideal. Vi vill leva i ett samhälle där den gyllene regeln verkligen är principen som vi kan räkna med. Samtidigt vet vi hur svårt det kan vara att leva upp till den principen själva och hur lätt det är att känna sig misslyckad som medmänniska. Var finns hoppet i den stora klyftan mellan idealet och verkligheten?

Vårt hopp är alltid i Herren! I kommande söndags Psaltarpsalm (103) är det svårt att inte bli rörd av psalmens bildspråk om Guds vidsträckt förbarmande: ”Så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd”, ”Så långt som öster är från väster, så långt [förvisas vår synd]” och ”som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet”. Gud är en investerare som aldrig tröttnar på vårt behov av räddning och satsning. ”Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull.” Gud i Kristus har investerat i oss till den grad att han blev vår medmänniska och med sin nåd formar han sin medmänsklighet i oss – ett ögonblick i sänder.
Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm