

Fjortonde söndagen efter Trefaldighet

”Enheten i Kristus”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Lördag 9 september

17:00 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 10 september

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Musik: Johan Wallin

Sång: Cecilia Thorngren

Bibeltexter: Psalm 95:1-7

Amos 9:11-15, Första

Korinthierbrevet 1:10-13,

Johannesevangeliet 17:18-23

VIKTIG INFORMATION

- Kyrkokonferensen pågår i Helsingborg kommande helg. Gudstjänster under helgen kommer att vara livesända så att även ni som inte är på plats kan ta del av konferensen. För att hitta information om program och följa sändningar se [Equmeniakyrkans konferenshemsida](#).

- På församlingmötet i söndags berättade vi om planerna för att uppgradera kyrkans ingång och hiss så att vår kyrka blir tillgänglig för alla som vill komma in. Till denna viktiga renovering välkomnar vi öronmärkta gåvor. Har ni prylar på vinden som ni kan sälja för att skänka intäkterna till projektet? Varje gåva är viktig och vi tackar Gud för alla gåvor som ges!



Equmeniakyrkan

Grunden för kristen enhet

”Sök efter enheter i närheten”, ”sök enheter på nätverket” och ”sök efter nya enheter”. I mobiltelefonens tidsålder dyker sådana alternativ upp på telefonskärmen emellanåt. Tänk om enhet endast kunde uppnås med en app eller ett knapptryck! Fast det skulle utan tvekan bli en mycket tråkigare enhet än vad levande, tänkande människor kan åstadkomma. Om du någonsin har fört ett samtal med en ”Chatbott” förstår du varför jag tvivlar på en IT-baserad enhet.

Skämt åsido enhet är en av de svåraste utmaningarna för människor som tror på Jesus Kristus. För vi är en brokig skara. Vissa som bekänner sig som kristna menar att en äkta troende: tolkar alla Bibelns texter bokstavig, bryr sig inte ett smack om klimatkristen eftersom himlen är vårt slutmål och på ett militant sätt strävar efter att utrota synd från deras liv. Andra som är lika angelägna i sin hängivenhet till Jesus menar att det kristna livet handlar om: att sträva efter socialrättvisa och jämställda samhällen, strunta i moralism, och rädda planeten. Med tanken på denna mångfald som ryms i den världsvida kyrkan är det inte förvånande att Jesu längsta bön är hans bön för kyrkans enhet. Han förstod (och förstår!) att detta inte skulle vara lätt för oss.

Vår stora räddning i detta är samma sak som räddar oss i allt – *nåden*. Ingen av oss har blivit en del i Kristi kropp på någon annan grund än Guds nåd. Över nåden har vi ingen makt – vi är alla mottagare vilket innebär att lika mycket som vi inte får bestämma vilka stolliga människor vi är släkt med får vi inte exkludera varandra från gemenskapen som existerar på ingen annan bas än Guds nåd. Vi kan vara oense om detaljer (även stora detaljer) och ingå dialog med varandra om hur vi tänker men vi kan inte förneka varandras tillhörighet.

Även om det enda som vi kan komma överens om är vårt gemensamma behov av Guds nåd, som vi säkerligen ska få, räcker det. Att se varandra som mottagare av Guds nåd räcker för en enhet vi kan komma långt med.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm