

Femtonde söndagen efter Trefaldighet

”Ett är nödvändigt”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

HÄNDER I VECKAN

Torsdag 14 september

Öppen kyrka!

12:00-15:00 Dagträff med drop-in fika från 12:00. Anders Segersson och Carl Lagerkvist sjunger med oss.

18:00 Kvällsträff med soppa och smörgås, pingis och gemenskap

Lördag 16 september

17:00 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 17 september

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Musik: Johan Wallin

Sång: Andreas Bergström

Bibeltexter: Psalm 123

Femte Moseboken 4:29-31,

Filipperbrevet 4:10-13,

Lukasevangeliet 10:38-42

VIKTIG INFORMATION

- På torsdag kväll har vi höstens första Öppen kyrka kvällsträff. På menyn finns en ungsrostad-tomatsoppa med tomat och basilika från en känd trädgård på norra Färingsö. Kom för skratt, för samtal och för den goda matens skull!

- Efter söndagsgudstjänsten på söndag kommer Pastor Jenny att ge en rapport från kyrkokonferensen i Helsingborg.



Eumeniakyrkan

Att urskilja det viktigaste

Vad innebär det att leva helhjärtat? För en del kan begreppet låta betungande som om man måste tackla varje dag med gasen i botten. Det är förstås omöjligt och icke önskvärt att leva under en sådan press. Andra kanske inbillar sig att den som lever helhjärtat måste vara en känslös person som blottar sin innersta längtan i varje sammanhang. Det är helt okay att vara känslös, men det finns inga samband mellan att vara känslös och att leva helhjärtat.

Att leva helhjärtat handlar om att inse vad som är viktigast i olika sammanhang och göra det med beslutsamhet. Det är att förstå vad vi bör fokusera vår kraft på i en viss situation, särskilt när det finns olika saker som ber om vår uppmärksamhet. För att kunna leva helhjärtat behöver vi en organiserande princip som hjälper oss att avgöra vad som är det viktigaste och inte bara viktig. Om det är lätt att distraheras av dumma eller löjliga saker, är det ännu lättare att distraheras av viktiga saker.

I en församling är det till exempel lätt att haka upp sig när någon gör något annorlunda från "hur vi brukar". Då ställs vi inför frågan om det viktigaste är att bevara de oskrivna ordningarna eller att med glädje möta och relatera till människan som omedvetet har brutit ordningen. Det är ett förenklat exempel men ofta hamnar vi inför valet mellan principer/förväntade ordningar och att möta en annan människa som en gåva, en bärare av något som Gud vill ge oss.

Att leva helhjärtat handlar om att förstå vad man skall ge sitt hjärta till – vad man ska satsa sin energi på och bry sig om. Veckans tema uttrycker det som att veta vad som är nödvändigt. Den överordnande principen som kan hjälpa oss leva helhjärtad är egentligen inte en princip utan det är en person: Jesus Kristus. Mer om hur Jesus kan hjälpa oss att urskilja vad som är nödvändigt skall vi höra på söndag. Varmt välkommen till gudstjänsten i S:t Peter!

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm