

## Sextonde söndagen efter Trefaldighet

### ”Döden och livet”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

#### HÄNDER I VECKAN

Torsdag 21 september

#### Öppen kyrka!

**12:00-15:00** Dagträff med drop-in fika från 12:00.

**18:00** Kvällsträff med soppa och smörgås, samtal (med stöd av roliga frågor), pingis och varm gemenskap!

Lördag 23 september

**16:30** Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 24 september

#### 11:00 Gudstjänst

*Predikan:* Sune Fahlgren

*Musik:* Johan Wallin

*Sång:* Towe Ireblad och

Uppståndelsekören

*Bibeltexter:* Psalm 107:18-22

Job 14:13-15,

Filipperbrevet 1:20-26,

Markusevangeliet 5:35-43

#### VIKTIG INFORMATION

- Jag vill passa på att påminna om bönen jag föreslog i slutet av söndagens predikan: ”Jesus, var mitt hem i världen idag”. Den är enkelt men sammanfattar vårt behov av trygghet och sinnesro i en föränderlig värld.

- Tack för allt som ni gör och ger för att göra vår kyrka till en plats där människor kan hitta ett andligt hem!

## Tankar om döden och livet

Ett halvår efter påskhelgen kommer vi till höstens påskdag med temat Döden och livet. Jag tänker genast på något den briljanta engelsmannen G.K. Chesterton skrev i boken *Manalive*. Den handlar om en helig dåre som hittade på bus för att få människor att våga leva med passion och strävan. Där står det: ”Jag förnekar inte att vi bör ha präster som påminner oss om att vi en dag kommer att dö. Jag menar bara att i vissa märkliga tider behöver vi andra sorters präster. Vi behöver poeter som påminner oss att vi inte är döda än.” Tanken lämpar sig bra för utvidgning. Vi behöver konstnärer av alla slag – musiker, målare, formgivare, dramatiker och författare för att påminna oss att vi lever och ska leva!

Ett av konstnärernas främsta sätt att väcka liv i oss är att synliggöra livets och världens flyktiga skönhet. Med skönhet menar jag inte förenklade och prydliga föreställningar som döljer eller förnekar att mörker och svårigheter finns. Den bästa konsten visar något sant om livets ljus och mörker samtidigt som det också pekar mot en livs- och skönhetskälla som ligger bortanför världen vi känner. Att skönheten och ljuset över huvud taget finns väcker i oss en impuls att söka dess källa – livets källa – för källan som ligger bortanför talar om för oss att vi skapades för livet.

Kommande söndags evangelietext är en berättelse med ett budskap från Gud till alla människor: ”Ni är skapta för livet! Döden råder inte över er.” Jesus vandrade på jorden som en konstnär; han gjorde tecken som inte förnekade mörkrets verklighet men som vittnar om Guds skaparförmåga att ge fullständigt liv bortanför det nuvarande mörkret.

Höstens dagar kommer snart att påminna oss om dödens verklighet, men skönheten som går att skönja även under senhösten vittnar om vår livskälla bortanför döden. Gud upplivar oss nu med skapelsens skönhet och med evangeliets vackra berättelser. Hämta kraft i det! Det är en försmak av det goda som en dag kommer.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm