

## Tacksägelsedagen

## "Lovsång"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

## HÄNDER I VECKAN

Torsdag 5 oktober

## Öppen kyrka!

**12:00-15:00** Dagträff med drop-in fika från 12:00. "Mitt liv i ord, ton och bild" med Carl Lagerqvist

**18:00** Soppa och smörgås serveras inför Det Goda samtalet

**19:00 Det Goda samtalet**

Leva som turist eller pilgrim  
Medverkande: Petra Falck, Lena Bergström och Sune Fahlgren.

Lördag 7 oktober

**16:30** Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 8 oktober

**11:00 Gudstjänst**

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Elin Weman

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Psaltaren 65:9-14,

Salomos vishet 7:15-22,

Kolosserbrevet 3:16-17,

Lukasevangeliet 19:37-40

## VIKTIG INFORMATION

- Den 14/10 är det Regionsdagen där alla som vill får vara med på en dag för inspiration, fördjupning och uppmuntran på Bromma Folkhögskola. Anmälan till dagen ska vara inne senast 5:e okt. Hör med Pastor Jenny om du vill vara med!

**...men jag kan inte sjunga!**

Vem har sagt det? Någon opedagogisk lärare i din barndom?

Då sitter det tyvärr väldigt djupt. Ett hårt arbete att återerövra det vi alla fått med oss från början: sångrösten. Men det kan gå.

Det är tur i oturen och vår smala lycka att dagens tema, "Lovsång" har väldigt lite att göra med vår förmåga/oförmåga att sjunga. Lovsången är inte knuten till våra stämband utan föds djupt inne i vårt innersta och berör hela vårt väsen. En relation och en respons till den Gud som skapade oss.

Majken Johansson, ateisten som blev frälsningssoldat, beskriver det så här: "Bottenglädjen räcker för alla bottenlägen". I kommunikationen med Gud finns det plats för alla situationer man kan komma i som människa.

PSALTAREN är full av exempel på detta. Sjung ut dina klagovisor, din vrede och ilska, din depression, din förtvivlan, din längtan, din glädje. Gud tål vad som helst. Bara du är ärlig. Ärlighet och Härlighet kanske hör ihop på något sätt. Precis som lovsången hör ihop med hela vårt liv.

Efter militärkuppen i Chile 1973 blev sångerna ett vapen i motståndet mot militärjuntan och dess övervåld. "Det folk som har sånger kan aldrig dö" blev ett uttryck som myntades. I Estland blev de många och stora körerna synonymt med revolutionen när man frigjorde sig från den sovjetiska ockupationen 1991.

Sjungs det för lite hos oss just nu? Kan samhället förändras på ett djupare sätt med hjälp av t.ex körer för avhoppade kriminella? Kan vi lära oss att leva med svåra erfarenheter och komma igenom på andra sidan?

Poeten Ylva Eggehorn skriver:

*Stå stilla i smärtan*

*rotad i det som är ljus i dig*

*Låt svärdet gå genom dig*

*Kanske är det inte alls ett svärd*

*Kanske det är en stämgaffel*

*Du blir en ton*

*du blir den musik*

*du alltid längtat efter att få höra*

*Du visste inte at du var en sång*

Anders Segeresson

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segeresson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm