

# Nittonde söndag efter trefaldighet

## "Trons kraft"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### HÄNDER I VECKAN

Torsdag 12 oktober

#### Öppen kyrka!

**12:00-15:00** Dagträff med drop-in fika från 12:00.

**18:00** Soppa och smörgås, värme och gemenskap (och pingis!).

Lördag 14 oktober

**16:30** Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 15 oktober

#### 11:00 Gudstjänst

*Predikan:* Ruth-Elisabeth Bruun-Börjesson

*Ledning:* Jenny Arnerlöf

*Sång:* Andreas Bergström

*Orgel:* Signe Hjellström

*Bibeltexter:* Psaltaren 73:23-26

Josua 2:1-15, Hebréerbrevet

11:29-33,

Markusevangeliet 2:1-12

### VIKTIG INFORMATION

- Den 26:e okt kl.18:00 är det Volontärfest för alla som har hjälpt till med S:t Peters diakoni, och alla som är nyfiken på vår diakonala verksamhet för hemlösa och utsatta. En riktig rolig kväll planeras och vi hoppas bli många. OSA senast 22 okt till [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se) eller 0736005609 så att vi kan dimensionera maten rätt.

## Styrkan i att agera hoppfullt

Som barn fick jag vara med om de toppar och dalar som en långvarig erfarenhet av söndagsskola kan innehålla. Topparna inkluderade varma människor, skratt, gemenskap och fika. Specifika detaljer om dalarna är ringa; förutom en mycket fånig grej: "Faithman!". Bokstavlig översatt blir det "Troman". Han var en kopia på superman (en mycket fånig kopia vill jag lägga till) som gjorde stora omöjliga grejer tack vare att han hade tro. Intentionen bakom denna pseudo-superhjärte var utan tvekan god, men varför är det så lätt när vi pratar om tro att det blir så fånigt? Mycket energi lades ner på att lära oss allt som vi kunde göra om vi bara trodde nog, eller rätt. Många som har fått sådan undervisning har lämnat tron med känslan av stor besvikelse mot Gud. Det är viktigt att ha klart för sig att trons kraft inte handlar om hjältedåd eller tvärsäkra resultat. Inte heller behöver det handla om något stort, sensationellt, eller uppmärksamhetsfångande.

I den kristna kontexten handlar trons kraft om uthållighet i hoppets och kärlekens tjänst. Kraften som vi upptäcker i tro är styrkan att agera hoppfullt i tillit till Gud utan garanti om större resultat. I detta sätt att förstå tro är tro inte ett medel till att nå ett mål utan målet, eller delmålet i sig. Möjligen är delmål mer korrekt eftersom i vår tradition hör tro, hopp och kärlek ihop. Tro är en kraftkälla men inte på det sättet som världen ofta föreställer sig kraft. Det är inte en högljudd och triumfartad styrka. Det är styrkan att vara trogen trots vardagens tristess, och modet att agera djärvt när angelägna eller extrema situationer uppstår.

En av mina favorit Bibeltexter är Hebréerbrevet elfte kapitel som på engelska har smeknamnet "Faith Hall of Fame". Människorna som har fått berömmelsen att inkluderas i den listan valde i något utsatt läge att lita på Gud trots att det var oklart vad det skulle resultera i. Tro ger oss styrkan att möta det okända med en tyst tillförsikt som förmedlar hopp. Det är inte underligt att människor mer och mer har börjat att positivt uppmärksamma tro. Hur har trons kraft gjort en skillnad i ditt liv?

*Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm