

## Tjugoförsta söndag efter trefaldighet

## ”Samhällsansvar”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

## HÄNDER I VECKAN

Torsdag 26 oktober

## Öppen kyrka!

12:00-15:00 Dagträff med drop-in fika från 12:00.

18:00 Volontärfest! Om du inte har anmält dig men vill vara med på denna fest hör gärna av dig till Pastor Anders eller Pastor Jenny.

Lördag 28 oktober

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 29 oktober

## 11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Orgel: Maria Wilsson

Sång: Laila Johansson och Ann-Britt Sjödin

Bibeltexter: Andra Moseboken 23:1-9, Andra Korinthierbrevet 8:9-15, Matteusevangeliet 12:15-21, Psaltaren 40:14-18

## VIKTIG INFORMATION

• Gillar du att sjunga? Var med i vår uppståndelsekör på Första Advent! Vi har ett extra stort behov av manliga körsångare men välkomnar alla intresserade. För att anmäla dig eller veta mer kan du höra av dig till Towe Ireblad på [towe\\_ireblad@hotmail.com](mailto:towe_ireblad@hotmail.com).



Eumeniakyrkan

## ”Skall jag ta hand om min bror?”

I Bibelns fjärde kapitel kan vi läsa dessa ord av Kain. Frågan är egentligen hans svar till Guds fråga om läget med hans broder Abel. Frågan är givetvis inte ställd för att Kain var frågvis eller osäker; det var ju ett dåligt samvetes retorik. Trots att inget formellt etiksystem hade blivit till i berättelsen, visste Kain att Guds svar på hans fråga var ”ja”. Omsorg – att faktiskt bry sig – är ju en del av livets lag. Kain hade inte bara undvikit att visa omsorg; han hade ju agerat med dödligt våld mot sin broder. Hans undvikande sätt att svara på Guds fråga tyder på att han via intuitionen förstod vad som krävdes av honom. Bibelberättelserna som följer är en lång och komplex kommentar om de många sätt som vi människor brottas med Kains fråga.

Spola framåt flera tusen år i tiden till vår våldsdrabbade värld, land och stad och det är slående att vi ännu kämpar med samma fråga. Fast att låtsas som vi fortfarande är på ruta ett vore missvisande. Mycket som är bra har skett under tiden och det har inte varit den slumpmässiga turen av evolutionära händelser. Det goda och välordnade samhället som vi förutsätter blev till tack vare det unika innehållet och budskapet som finns i Bibeln. Ett budskap om nåd, frihet och ansvar. Jag gör inte denna poäng för att hävda den kristna trons överlägsenhet. Uppriktiga lärjungar har ingen nytta av sådan stoltserande då vi är alltförväl medvetna om hur långt vi är från målet – helgon.

Det är värt att påminnas om Bibelns centrala roll i bildandet av det goda samhället för att dess vägledning kan hjälpa oss att stå stabila och agera ansvarsfulla i det kaotiska som hotar och härjar i vår tid. Bibelns uppenbarelse av en Gud som är både fullkomligt rättvis och radikalt barmhärtig, dess maning till frihet och ansvar har gång på gång under världshistoriens ursparningar väglett människor att leva och leda sin omgivning från kaos till kosmos. Hur kan vi i S:t Peter hjälpa dig komma igång med att läsa Bibeln?

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:  
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)  
 Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)  
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm