

## Söndagen före Domsöndagen

### ”Vaksamhet och väntan”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 16 november

#### Öppen kyrka!

**12:00-15:00** Dagträff med drop-in fika från 12:00, samtal och gemenskap.

**18:00** Kvällsträff med soppa, varm gemenskap.

**19.00** Det goda samtalet ”Vårt dagliga bröd – i krisens tid”. Sébastien Boudet, bagare och författare samtalar med David Wedegård, novisbagare och pastor.

Lördag 18 november

Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 19 november

#### 11:00 Gudstjänst

*Predikan:* Solveig Högberg

*Sång:* Kerstin Lostig

*Organist:* Johan Wallin

*Bibeltexter:* Psalm 139:1-18, Amos

8:9-12, Filipperbrevet 3:20-4:1,

Lukasevangeliet 17:20-30

#### VIKTIG INFORMATION

På Församlingsmötet i söndags beslutades att anställa Carl Lagerqvist som pastor med diakonalinriktning från 2024-08-01. Vi gläds åt att få välkomna Carl i den tjänsten. Men oavsett om vi är anställda eller inte så har vi en plats som bara är vår. Du är viktig i församlingsgemenskapen. Det är gott att få dela den med varandra.



Equumeni kyrkan

## Tankar inför söndagen

Vaksamhet och väntan är söndagens tema.

I dagens samhälle blir vi mer och mer uppmärksammade på vikten av vaksamhet. Det finns så mycket som kan vara hotande. Många vågar knappt gå ut när det är mörkt, vi blir varnade för stora folksamlingar och det där paketet utanför grändörren som vi är vana vid att något bud har avlämnat, undrar vi numera om det verkligen är en väntad leverans. Vi går omkring och är skrämde till misstänksamhet.

Det är inte så mycket lättare när det gäller att vänta. Allt ska gå så fort! Mikrontinar maten på någon minut. Om pendeltåget eller bussen är försenade så blir vi stressade och kommer de mer än 20 minuter för sent så har vi rätt till ersättning. Söker vi någon på telefon så hamnar vi i telefonkö, men för att slippa en oviss väntan hänvisas vi till företagets hemsida. Just nu lever vi mitt i ”Novent”! En tid då Adventets ljus föregrips i novembers mörker. Advent och Jultiden börjar allt tidigare eftersom man inte har tålamod att vänta.

Inte nog med att vi har det på detta sätt i vår vardag, nu uppmanar oss söndagen och bibelberättelserna om samma sak – vaksamhet och väntan!

Eller är det verkligen samma sak vi möter i evangeliet som i vardagslivet? Det finns en helt avgörande skillnad. Om vi i vår vardag är oroliga inför något som skulle kunna vänta oss och att det därför krävs att vi är vaksamma så är det precis tvärtom med bibelberättelsen och dess uppmaning till vaksamhet och väntan.

Vi kan få vila och vara trygga i vår vaksamhet därför att vi vet vad som väntar. Vi har inte detaljkännedom, men vi har en Gud som uppmanar oss att inte oro oss, men vara beredda, vara väl förberedda.

Någon har uttryckt det så här: ”Om du klamrar dig fast vid livet på dina egna villkor mister du det, men om du släpper taget om det livet, då vinner du livet på Guds villkor.”

Det är det som frälsningen och tron handlar om. Det är det som är Guds erbjudande till oss, mitt i en orolig verklighet. Vi uppmanas leva med vaksamhet och väntan. Om vi lever så kan vi släppa taget och samtidigt vila i väntan på det som ska komma. Vi får ta emot varje nu som en möjlighet för framtiden. Detta kan låta som en paradox och det är det också, för så paradoxalt är livet med Gud. Jesus säger: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte den som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh 14:27)

*Solveig Högberg*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm