

Första söndagen i advent

”Ett nådens år”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 30 november

Öppen kyrka!

12:00-15:00 Dagträff med drop-in fika från 12:00.

18:00 Kvällsträff med soppa, samtal & varm gemenskap.

19:30 Triangelkörens julkonsert i kyrksalen. Biljettpris 150kr (kan köpas på plats)

Lördag 2 december

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

19:30 Credo Gospel julkonsert. Biljettpris 150kr ([ska köpas i förväg](#))

Söndag 03 december

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Uppståndelsekören

Musik: Göran Grahn och Maria Wilsson

Bibeltexter: Sakarja 9:9-10, Romarbrevet 13:11-14, Matteusevangeliet 21:1-9, Psaltaren 24

VIKTIG INFORMATION

- Tack för den starka närvaron i söndags. Nu satsar vi på att bryta första advents rekord!



Equeniakyrkan

Advent – vilken tid är det?

Mörka eftermiddagar, frostiga nätter, ljusstakar och stjärnor som lyser i fönstren – allt detta talar om för oss att det är advent. Jag hade också kunnat skriva ”mörka nyheter om krig, korruption, klimatkris och människors kamp mot förtvivlan talar om för oss att det är advent”. Då hade många kliat sig på huvudet och tänkt, ”Va?! Det är de sista sakerna vi vill förknippa med advent!” Låt mig förklara. Advent handlar om mycket mer än nedräkningen till julen. Den handlar om hur vi väntar tillsammans med Gud på den dagen när Kristus kommer åter till vår jord. Advent är den delen av kyrkoåret som påminner oss om att vi lever i tiden mellan tiderna.

Något nytt hände när Kristus föddes till världen – ett nytt ljus tände för alla och uppståndelsen är handpenningen för ytterligare en ny tid som vi väntar på. Under advent kommer vi ihåg att glädje, hopp, frid och kärleken är gåvor från Kristus som hjälper oss att vara hans vittnen i världens nuvarande mörker som är övergående. De många sätten som vi gestaltar Kristi ljus vittnar om att mörkrets makt har besegrats och kommer en dag att upphöra.

För att ta till oss advents fullaste betydelse behöver vi alla tre tidsperspektiv: 1. Tillbakablicken till Kristi födelse som vi får fira med ohejdad glädje. 2. Nutiden där vi urskiljer de många sätt som Kristus är närvarande bland oss på i det fördolda. 3. Förväntansfulla ögon som skannar framtidens horisont i väntan på kungens återkomst. Alla tre tiderna tillsammans förankrar oss i verkligheten och hindrar oss från att sentimentaliserar julen.

Advent är en tid när vi möter världens mörker och inte räds att tillsammans med psalmisterna och profeterna ropa till Gud med frågan ”hur länge?”, och med önskan ”kom!”. Vi ställer frågan i solidaritet med alla som drabbats av världens mörker samtidigt som vi gör oss redo att ta emot Kristus. För den kristna kyrkan är advent en sammanfattning av all vår tid: en väntans tid som är mörk men fylld av hopp tack vare ljuset som bröt sig in i världen genom Kristus.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segeresson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm