

Andra söndagen i advent

”Guds rike är nära”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 7 december

Öppen kyrka!

12:00-15:00 Dagträff med drop-in fika från 12:00. Advent och julfest med sång, kort film *God Jul, Snobben* och gemenskap.

18:00 Kvällsträff med soppa, samtal, varm gemenskap och *God Jul, Snobben*.

Lördag 9 december

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 10 december

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf
Sång: Sångare från Damkören
SALT

Musik: Johan Wallin

Bibeltexter: Mika 4:1-4,
Romarbrevet 15:4-7,
Lukasevangeliet 21:25-36,
Psaltaren 85:9-14

VIKTIG INFORMATION

Vi står inför stora utmaningar när det gäller hur vi ska disponera kyrkans lokaler i framtiden. Bed gärna för våra ledare, och för att hissprojektet och andra ombyggnader blir till välsignelse i vårt uppdrag att vara kyrka på Norrmalm.



Equemeni kyrkan

Tankar inför söndag

En sång som fanns bland mina anteckningar men som inte nämndes på temagudstjänsten med Johnny Cash musik är ”[The Wanderer](#)”. Sången blåste nytt liv i Cashs karriär som sångare i början på 90-talet. Den handlar om en man som söker livets mening i en post-apokalyptisk värld. En strof i sången lyder ”Jag stannade utanför en kyrka, där medborgarna gärna sitter. De säger: ’De vill ha kungariket’, Men de vill inte ha Gud i det.” (min översättning) Jag tänker ofta på den strofen när jag tänker på Guds rike. Gud bevara oss från att kämpa för idealsamhällen som saknar Gud eller gör Gud till ett gosedjur!

När Jesus sade att Guds rike är nära, menade han inte att det snart är här. Han menade att det är här, nära till hands, men om inte vi söker efter det är chanserna små att vi kommer att hitta det. Guds rike är lite som ett stereogram eller magiska ögat bild. Det är en konstform (också från 90-talet!) där en två dimensionell bild har en 3D bild gömd i sig. För att se den 3D bilden behövde man stirra länge på den två dimensionella bilden tills att hjärnan slog om och såg det som först verkade osynlig.

En del lyckades aldrig se den gömda bilden, andra lyckades genom att titta från ögonvrån, medan somliga bara behövde stirra några sekunder och lätt som en plätt såg de 3D bilden som var inbäddad eller gömd under yt-bilden. Detta är en bra metafor för våra olika förutsättningar att uppfatta Guds rike. Riket bryter genom överallt där Guds vilja (det goda!) sker. Samhället är sekulärt, men verkligheten är inte det. Guds rike är inte begränsat till kyrkor eller en avlägsen framtid – den är redan nu aktiv bland oss. Gud är hela tiden aktiv med att föra världshistorien mot ett gott slut. Det inkluderar båda att uppehålla allt levande men också det svåra arbete som det är att bringa gott till stånd ur onda handlingar. När vi aktivt främjar det goda ansluter vi oss till Guds rikets verklighet, och vi blir ett förebud för den dagen när riket blir etablerat med full kraft.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
Anders SegerSSon 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm