

Tredje söndagen i advent

”Bana väg för Herren”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 14 december

Öppen kyrka!

12:00-15:00 Dagträff med drop-in fika från 12:00.

18:00 Kvällsträff med soppa, samtal, varm gemenskap.

Lördag 16 december

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 17 december

11:00 Gudstjänst

Predikan: Sune Fahlgren

Sång: Andreas Bergström

Musik: Maria Wilsson

Bibeltexter: Jesaja 29:17-21,

Första Korinthierbrevet 4:1-5,

Matteusevangeliet 11:2-11,

Psaltaren 146:3-9

Tisdag 19 december

19:00 Konsert – ”Nine Lessons & Carols”

Ett samarbete mellan Stockholms kammarkör och S:t Peters församling

Tänd ljus på Luciadagen!

Frimodighetens ljus!

Rättens ljus!

Trons ljus!

Hoppets ljus!

Och sist men inte minst

Kärlekens ljus!



Equeniakyrkan

Propp eller profet?

I det flesta grupper kommenteras dess ledare. Anställda utvärderar sina chefer. Debattsidor i media kritiserar politiker. Medlemmar i en kyrka har åsikter om sin pastor och styrelse. Barn kan säga att en förälder är ”dum” eller ”snäll”. Och så vidare.

En vanlig synpunkt handlar om en ledare upplevs som ”propp” eller ”profet”. Alltså om de hindrar eller inspirerar utveckling av gemenskap och verksamhet. Är de viktiga att lyssna till eller inte?

Nu på söndag handlar bibeltexterna om en profet – *Johannes Döparen*. Det grekiska ordet *profetes* betyder en som talar i någon annans ställe. I vardagligt tal har profet blivit en som förutser framtiden. Men Greta Thunberg, Jonas Gardell och andra har också kallats för profeter, eftersom de uppfattas tala sanning till och om sin samtid. De finner liksom de rätta orden.

Jesus kallar Johannes Döparen för profet, i linje med Gamla testamentets välkända gestalter som Jesaja, Jeremia och Hesekiel. De var språkrör för Gud och talade om sådant som andra vägrade se. Men de lyfte inte bara fram brister i samhället utan gav också hopp och visioner om positiva förändringar.

Pablo Picasso (1881–1973) hade som motto för sin ledarroll som konstnär att ”*jag söker inte, jag finner*”. I den mening blir ledarskapsfrågor inte bara en bedömning av andra personer. Det handlar om det finns profetisk ande över oss var och en. Alla kristna har nämligen i dopet fått del i Jesus uppdrag som kung, präst och profet.

Här ligger nog den viktigaste identiteten i alla former av ledarskap – från föräldraskap, vänskap till chef och statsminister: ”Jag söker inte, jag finner.” Jag öppnar dörren för Gud. Jag står till förfogande. Jag lyssnar!

Sune Fahlgren

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
 Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm