

Trettondedag jul

"Guds härlighet i Kristus"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Söndag 7 januari 2023

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Orgel: Johan Wallin

Sång: Elin Weman

Bibeltexter: Jesaja 42:1-7,
Apostlagärningarna 18:24-19:6,
Matteusevangeliet 3:13-17,
Psaltaren 89:20-29

VIKTIG INFORMATION

- På tisdagen den 9 januari kommer alla i kyrkans personal att delta i Ekuumeniakyrkans Vinterkonferens. Be för oss att vi blir inspirerade och styrkta under tiden med församlingsledare från hela landet. Och ni hittar oss inte på expeditionen den dagen ☺.
- Ta gärna fram era almanackor redan nu och skriva in församlingens årsmöte som sker efter gudstjänsten söndagen den 24 mars. Finns det förslag som du vill skicka som motion? Var gärna ut i god tid med det!
- Tack för allt ert generösa stöd till vår församling! Hör gärna av er om ni har idéer ni vill prova under det nya året!



Ekuumeniakyrkan

Ett nyårslöfte vi kan luta oss mot

En fråga som ofta ställs på julafton och juldagen men inte vidareutvecklas är, "Hur kan vi hålla julens generösa anda levande året om?" En annan fråga som är aktuell så här års är, "Hur kan jag bli en bättre människa?". Den ligger bakom många nyårslöften (vilka oftast mynnar ut i goda avsikter som tynar tyst borta).

Trettondagens berättelse om stjärntydarna från öster säger att det finns en bättre fråga att börja det nya året med. *Hur kan vi få vårt ego att tjäna vår själ?* Eller för att ställa frågan i berättelsens språk: Hur kan vi använda vår personliga makt och storhet på sätt som ger hopp och stöd till de utsatta och skänker vitalitet till vårt inre liv? Är inte det vad som hände i och med stjärntydarnas besök? Gud talade till dem genom stjärnan – ett tecken eller språk som de förstod och var nyfikna på. När de följde tecknet, letade de efter något annat än sig själva att tjäna. Det stora de letade efter var i den stunden ett värnlöst barn i en utsatt familj. Deras gåvor var värdefulla för familjen och fastän resan och gåvorna innebar en kostnad för stjärntydarna, berikades de på sätt som ingen prislapp kan motsvara.

Stjärntydarna är för oss en förebild för hur status och makt (klassiska ego-förstärkare) kan användas för att gagna behövande och samtidigt vitalisera själen, eller vårt inre liv. Jag tror att nyårslöften ofta tynar bort för att de fokuserar på ett ofullständigt mål – hur vi tyglar vårt ego och behärskar urspårade begär. Målet blir fullständigt först när vi förstår att det vi är ut efter är att rikta eller dirigera om vårt ego och våra begär i tjänst till något större än oss själva; för mycket självfokus leder till ett undernärt inre liv.

Stjärntydarna åkte hem en annan väg. De valde att inte spela maktens spel genom att återvända till hovet med information som hade varit värdefull för diplomatiska relationer med den maktlystna kungen. De förstod att sådana utspel hade skadat den heliga familjen och deras egna själar eller integritet. Vi kan också börja det nya året med själens vård som vårt mål. Istället för att krångla med nyårslöften kan vi luta oss mot Guds löfte om kärlek, förlåtelse och villigheten att låta sig finnas av alla som helhjärtat söker. Det är i vårt gemensamma sökande som vi blir hela och vitala människor som upptäcker kärlekens fördolda närvaro och förmedlar den vidare till andra. Det är ett löfte och en väg som förvandlar oss på nödvändiga sätt och håller julens anda levande året om.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm