

# Andra söndagen efter trettondagen

## ”Livets källa”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Lördag 13 januari 2024

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 14 januari 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång mm: Anders Segersson

Orgel: Göran Grahn

Bibeltexter: 2 Moseboken

33:18-33, Efesierbrevet 1:7-14,

Johannesevangeliet 2:1-11,

Psaltaren 19:2-7

### VIKTIG INFORMATION

- I början på ett nytt år vill jag ställa en viktig fråga till alla som läser detta brev: känner du att innehållet hjälper dig att växa i din tro? Eller önskar du att innehållet på något sätt ska vara annorlunda och i så fall hur? Att jag (pastor Jenny) ställer frågan garanterar inte att jag kan leverera önskade förändringar, men det är viktigt för mig att veta att mina insatser, om möjligt, gör maximal nytta. Frågan är fri!



Ekumeniakyrkan

## Härlighet i trettondagstiden

Härlighet är ett nyckelord i Trettondagstiden och i Johannesevangeliet. För en jude som Johannes var härlighet inte ett okänt begrepp i förhållande till Gud. Som vi kommer att höra på söndag talar båda texterna från Gamla Testamentet om Guds härlighet. Det är svårt att sätta ord på den dynamiska kraften som begreppet betecknar men det är viktigt.

Texterna som vi möter i Trettondagstiden vill säga något viktigt till oss om den sortens befallande närvaro som Jesus kommunicerade genom sitt sätt att vara och agera. Sedan gudstjänsten i söndags har jag tänkt mer på Jesu dop. Jag har förundrats över hur han utan anhängare eller fanfarer dök upp hos Johannes döparen (som verkligen var en kändis då), och fick Johannes att häpna.

När evangelisten Johannes valde härlighet som ett nyckelord i förhållande till Jesus betydde ordet att en persons/saks härlighet uppenbarade dess inre karaktär. I Johannesevangeliets gripande första verser står det ”vi såg hans härlighet”. Det vill säga han förmedlade en godhet som är omskakande. Som natthimlen förkunnar Guds hisnande skönhet och storhet (Ps.19), förkunnade Jesus Guds befallande karaktär genom sitt sätt att vara. Johannes omskakades av att en människa kunde förmedla detta. Ser vi detta när det gäller Jesus? Eller har vi gjort honom lite för hemtam?

För evangelisten Johannes är det viktigt att vi förstår att härligheten som Jesus uppenbarade under den festliga kontexten som bröllopet i Kana utgjorde (som är en av söndags texter enligt tusenårig tradition) inte är situationsberoende. När Jesus förråds och lämnas över till korsfästelsen längre fram i evangeliet, lyser hans härlighet som klarast i Johannesevangeliet. Trettondagstiden hjälper oss att se och fatta vikten av Guds härlighet som uppenbarar styrkan och skönheten av Guds häpnadsväckande kärlek till oss. Hoppas att vi ses på söndag!

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm