

Tredje söndagen efter trettondagen

”Jesus skapar tro”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 18 januari 2024

15:00-19:30 Öppen kyrka
Soppa serveras 18:30.

Lördag 20 januari 2024

16:30 Mackfabrik och
diakonivandring.

Söndag 21 januari 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Sune Fahlgren

Sång: Carl Lagerqvist

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Första

Kungaboken 8:41-43,

Romarbrevet 1:16-17,

Matteusevangeliet 8:5-13,

Psaltaren 36:6-10

VIKTIG INFORMATION

- Som ni ser i kalendarier börjar Öppen Kyrka med nya tider för den nya terminen. Vi hoppas att i fortsättningen kunna vara en mötesplats där människor träffas för att dela livet i all enkelhet. Enkel fika är tillgänglig under eftermiddagen och soppa serveras på kvällen kl.18:30.



Equemeniakyrkan

Bibelns dag

Nu på söndag är det Bibelns dag. Det är ett initiativ av Svenska Bibelsällskapet som en gång per år uppmärksammar det viktiga arbete som krävs för att göra Bibeln tillgängligt för människor i alla åldrar och språk. Jag vill då passa på att skriva några tankar kring Bibeln i förhållande till temat Jesus skapar tro. Bibeln är ett av Guds sätt att uppenbara sig själv för oss så att vi kommer till tro på Jesus Kristus.

Detta betyder att *hur* vi läser Bibeln är nästan lika viktig som *att* vi läser den. Som kristna tror vi att hela skriften är till för att leda oss till Kristus. En återkommande kritik, från Jesus, av de religiösa ledarna var att de inte läste skrifterna på ett korrekt sätt (se till ex. Mt. 9:13). Hade de gjort det, så hade de trott på honom. Även lärjungarna behövde lära sig av den uppståndne Jesus att läsa skrifterna från ett perspektiv som var nytt för dem (se Lk. 24:25-27). Det är viktigt för oss att förstå att också vår läsning av Bibelns texter måste utvecklas och fördjupas.

Vi ställs alltid inför ett val att läsa skriften på sätt som lämnar oss övertygade om vår egen rättfärdighet eller att läsa den på sätt som kastar ljus över vår pågående helgelse där Guds nåd och helighet är det enda vi kan skryta med och vara tvärsäkra på. Gud använder skrifterna för att förbereda oss (det är hela gemenskapens arbete!) för vår kallelse. Detta innebär att en hel del brottning med texterna kommer att vara nödvändigt.

Ibland önskar jag att ni visste hur många intressanta fakta eller insikter om söndags Bibeltexter som inte kommer med i predikan. För tidens skull och av intresse att göra den poäng som jag känner mig ledd att göra kan inte allt komma med. Min önskan bottnar i en längtan att dela min egen förundran och glädje över Bibelns komplexitet och djup som förmedlas med ord som till största delen inte är svårt att förstå. En av mina böner för vår församling är att vi ska hitta fler sätt att tillsammans ta oss an Bibeln så att vi ännu mer växer in i vår unika kallelse som församling.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.seAnders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm