

## Septuagesima "Nåd och tjänst"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 25 januari 2024  
15:00-19:30 Öppen kyrka  
Soppa serveras 18:30.

Lördag 27 januari 2024  
16:30 Mackfabrik och  
diakonivandring.

Söndag 28 januari 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Orgel: Göran Grahn

Bibeltexter: Jeremia 9:23-24,  
Första Korinthierbrevet 1:1-3,  
Matteusevangeliet 20:1-16,  
Psaltaren 25:4-11

### VIKTIG INFORMATION

- Från och med nu på söndag firar vi gudstjänst i församlingssalen eftersom hissen till kyrksalen inte är i bruk. Vi jobbar för att kunna livesända gudstjänster under tiden men är osäker om vi har allt på plats till nu på söndag. Vi håller er informerad här och via vår Facebook sida.



Equemeniakyrkan

## Är Gud rättvis?

Jesus berättar liknelser för att hans lärjungar bättre ska förstå vad han menar. Det kanske fungerade.

Om det var så med liknelsen vi möter i kommande söndagens evangelietext får vi aldrig veta för det finns inget samtal eller diskussion efter liknelsen.

Men om dåtidens lärjungar liknar oss bör dom starkt ha ifrågasatt det Jesus faktiskt säger.

Vi har nog alla lärt oss att vi ska belönas i vårt arbetsliv efter hur mycket vi jobbar. Den som jobbar mycket ska ha mer betalt än den som jobbar mindre.

Men vill Jesus lära oss nånting annat med denna berättelse? Förmodligen. Vingårdens ägare (Gud) förnekar att han är orättvis. Han har inte betalat mindre än det belopp som var överenskommet. Det blir istället en anklagelse om att vi ogillar Guds generositet. Sånt är ju inte kul att höra. Men vi måste då fundera ett varv till. T.ex att detta är principer för himmelriket: "Med himmelriket är det så ..." Och att fokus **inte** ligger i det som är rättvist eller orättvist utan mer om Guds frihet att skänka oss det som han själv vill, oavsett vad vi tycker. Om vi stirrar oss blind på frågan om "rättvisa" kanske det blir svårare att vara mottagliga för det som Gud faktiskt vill ge oss?

Min tröst är Jesus avslutande ord: "...de sista ska bli först och de första sist" Det är också de ord som står sist i det föregående kapitlet 19 som handlar om hur svårt det är för rika att komma in i himmelriket.

Det kanske är säkrast att varken stå först eller sist, utan lite mer i mitten?

Anders SegerSSon

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:  
Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)  
Anders SegerSSon 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)  
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm