

# Kyndelsmässodagen

## ”Uppenbarelsens ljus”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

**Torsdag 1 februari 2024**  
**15:00-19:30** Öppen kyrka  
 Soppa serveras 18:30.

**Lördag 3 februari 2024**  
**16:30** Mackfabrik och diakonivandring.

**Söndag 4 februari 2024**

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Jenny Arnerlöf

*Medverkande:* Anders

Segersson

*Orgel:* Göran Grahn

*Bibeltexter:* 1 Samuel 1:21-28, 1

Joh 1:5-7, Lukasevangeliet

2:22-40, Psaltaren 138

### VIKTIG INFORMATION

- I söndags började vi fira gudstjänst i församlingssalen eftersom hissen till kyrksalen renoveras. Livesändningen i söndags hade störning och inspelningen laddades upp i efterhand [här](#). Efter stora frivilliga insatser är allt i ordning för att kunna livesända söndagens gudstjänst. Vi har även justerat rampens lutning så att den är snällare för rollator. Hoppas att vi ses!

## Att se sig själv på riktigt

Röntgenbilder används av läkare för att upptäcka eller uppenbara alla möjliga slags problem i våra kroppar. Som troende kan vi ibland önska att det fanns ett sätt att röntga vårt liv för att se om allt är frisk. Många som ängslas över huruvida de lever ut sin tro skulle uppskatta en ljusbild som visar att vår inre hälsa och yttre liv stämmer överens och behagar Gud. Vilket ljus kan uppenbara för oss hur det ligger till med vår egen levda tro? De böcker från Nya testamentet som är förknippade med lärjungen Johannes fokuserar mycket på ett sådant ljus.

Johannesevangeliet identifierar Jesus som världens ljus. Där säger Jesus själv, ”Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. Uppenbarelsboken skrevs för att hjälpa Jesu efterföljare (oss!) att genomskåda världens fåfänga och falskhet för att hänge sig till det som är riktigt. Men man kan tro på Jesus, och genomskåda världens fåfänga och ändå känna sig osäker på att man själv lever samstämmigt med tron. Johannesbrevet kallar den samstämmigheten vi söker ”att vandra i ljuset”. Brevet ger vägledning om hur vi kan veta att vi verkligen följer Jesus.

Vi ser det i hur vi finns till för varandra när vi ser varandras behov. Detta knyter tron till församlingens gemenskap på ett vardagligt sätt som är båda enkelt och svårt. Det enkla är att finnas till som en vän (som inkluderar allt från praktisk hjälp till att vara bollplank). Det är något vi alla kan förstå utan större svårighet. Det svåra är att hela vårt samhälle går ut på att vi ska lösa allt på egen hand och det är lätt att bli bekväm med autonomis ”frihet”. Att vara självständig är bra - kristen gemenskap är inte medberoende. Men en större grad av sårbarhet och gemenskap är viktig att öva upp så att i den stunden när vi behöver hjälp är det inte främmande eller exceptionellt att vi efterlyser det. Att vi finns till för och delar livet med varandra är ett av de viktigaste uppenbarande ljusen som hjälper oss att se med klarhet på vårt liv.

*Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:  
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)  
 Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)  
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm