

Fastlagssöndagen

”Kärlekens väg”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 8 februari 2024

15:00-19:30 Öppen kyrka

Soppa serveras 18:30.

19:30 Andrum – en öppen plats i samarbete med Spirande.

Lördag 10 februari 2024

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 11 februari 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Cecilia Thorngren

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Jesaja 52:3-15,

1 Korinterbrevet 13:1-13,

Lukasevangeliet 18:31-43,

Psalm 86:5-11

VIKTIG INFORMATION

- Hissarbetet går framåt enligt plan. Be gärna för de skickliga (och vänliga) arbetarna som jobbar flitigt med detta projekt! Tack för supporten som ni har visat i form av ekonomiskt stöd, positiv feedback och tålamod. Tack även för er goda närvaro på gudstjänster som verkligen gör söndagar till dagar av glädje♥.



Eumeniakyrkan

Vägen till den goda framtiden

Förr i tiden ingick det i en administratörs träning att lära stenografi, som är konsten att få mycket skrivit på en liten yta med hjälp av symboler och förkortningar. Stenografi, eller snabbskrift, var ett mer ekonomiskt sätt att skriva. Ordet kärlek (agápe/αγάπη) kan ses som snabbskrift för allt som vi menar när vi talar om Jesus. Kärlek syftar på hur Jesus:

helade de drabbade, inkluderade de utstötta i gemenskapen, undervisade de vilsna och vägledde dem som sökte Guds väg, gick då och då emot gängse normer för det acceptabla som hade blivit de mäktigas sätt att exkludera vissa, stod ut med lärjungarnas fel föreställningar, vände sina steg mot Jerusalem där han gick korsets väg utan att bry sig om skammen det innebar för honom, uppstod från döden, har lovat att alltid vara med oss genom den heliga Anden, sitter nu till höger om Guds tron där han ber för oss, ger oss kraften att leva och älska i hans namn, och kommer en dag att fullborda upprättandet av sitt rike på jorden som det är i himlen.

Kärlek är ju ett potent, innehållsrikt och aktivt ord i vår tradition! Det handlar inte så mycket om vilka känslor vi har inombords som det har att göra med vad som sker mellan oss. Kärleken såsom Jesus har gestaltat den handlar om hur vi delar tid och rum med varandra. Som ni kanske märkte i beskrivningen, handlar det om det förflutna, nuet och framtiden; kärlek är ett ord som sträcker sig framåt och drar framtiden in i nuet. Att gå kärlekens väg är att försöka göra den goda framtiden som vi hoppas på kännbar i nuet. Först för oss själva i vårt eget liv där vi *vågar att vara den som vi i Kristus är*. När vi öppnar oss för den **förvandlingen** (och förvandlingens nåd är möjligt för oss alla under Guds omsorg!) kommer andra människor per automatik att få en glimt av kärlekens vägs ovanliga skönhet. På söndag laddar vi inför en ny fastetid och jag ser fram emot att få utforska temat kärlekens väg tillsammans med er.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm