

Första söndagen i fastan

"Prövningens stund"

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 15 februari

Öppen kyrka!

15:00-19:30 Öppen kyrka

Soppa serveras 18:30.

Lördag 17 februari

Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 18 februari

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Organist: Maria Wilsson

Bibeltexter: Psalm 31:2-6,

1 Moseboken 16:1-13,

Hebreerbrevet 4:14-16,

Matteusevangeliet 4:1-11

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen förbereder nu församlingens årsmöte; årsberättelser skrivs, ekonomin revideras, valen förbereds.

Du kan vara med i förberedelse - arbetet genom att skriva en motion om något som ligger på ditt hjärta och som du tycker församlingen borde ta ställning till. Sista dagen att skicka in din motion är 3 mars. Ta vara på den demokratiska möjligheten som ska vara ett signum för vår församling.

På torsdagar klockan 18.30 finns tillfälle att få en tallrik soppa i kyrkan. Kom gärna och dela måltidsgemenskapen. Om du kommer tidigare så finns kaffe och bulle från kl 15.00 att börja samvaron med. "Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå, alla människors möte borde vara så." För den som vill och är rörlig så är pingisbordet framtaget.

Tankar inför söndagen

Idag, när detta brev landar hos dig, är det Askonsdagen. Den dag som inleder den 40-(var) dagar långa fastetiden.

Om du på din dator googlar på "fasta" så får du upp en mängd artiklar om hur man ska fasta för att kroppen ska må bra. Det är naturligtvis viktigt att vi mår bra, men det är inte syftet med kyrkans fastetid. Bibelns syn på fasta hamnar rätt långt ner på listan av olika artiklarna som hänvisas till.

I Jesaja boken 58:4-9 berättar Jesaja om vad en rätt fasta är. Där hittar vi ingenting om att avstå eller försaka, inte heller något som handlar om offer eller botgörning. Jesajas ord vänder verkligen upp och ner på det sätt som man vanligen tänker på kring att fasta. Jesajas ord är en manifestation för medmänsklighet.

Fastan handlar, enligt Jesajas om att lyfta blicken från sig själv och se dem som finns vid vår sida. Då förvandlas avstå till att dela, befrias till att befria. I fastetiden får vi vända oss mot varandra och lämna det som hindrar oss att vara den vi vill vara. Då, säger Jesajas, skall gryningsljuset bryta fram för dig och dina sår ska läkas.

Det vi gör för någon annan får konsekvenser också för oss själva, så på ett djupare plan handlar även den kristna fastan om att må bra.

Sångförfattaren CA Tindley, vars föräldrar hade varit slavar, skrev den välkända sången: "Prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå Herrens vägar när han önskar att vi himlen skola nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där."

Även om vi en dag ska förstå bättre än vad vi gör nu, så får vi redan nu börja att försöka ta vara på den undervisning fastetiden ger. Ursprungligen var fastan en tid då dopkandidaterna undervisades och förbereddes för sitt dop på påsknatten. För oss kan fastetiden var en del av det livslånga lärandet och växandet.

Tomas Boström har gjort en nyöversättning av Tindleys sång:

"Genom stormar genom dån, genom stress och mediabus har vi letat efter mening och i mörkret ljus. Men en gryningsmorgon röd bortom liv och bortom död så förstår vi lite mera pö om pö.

Pö om pö får vi alla svar, vem och varför, när och hur och var: Allt ska då förklaras. I den tid det tar så förstår vi lite mera pö om pö."

Det kan vara ett tips för fastetiden: ta det lite pö om pö! Du kan inte famna allt med en gång, men med ett steg i taget så går det framåt, även om det ibland går rakt genom prövningar och glöm inte att Herren vill leda dig igenom, inte runt.
Solveig Högberg

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segeresson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm