

## Andra söndagen i fastan

### ”Den kämpande tron”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 22 februari 2024

15:00-19:30 Öppen kyrka

Soppa serveras 18:30.

19:30 Andrum – en öppen plats i samarbete med Spirande.

Lördag 24 februari 2024

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 25 februari 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Kerstin Lostig, Claes-

Gunnar Ericsson och Lena

Åmark Ericsson

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: 1 Moseboken

32:22-31, 2 Korinterbrevet 6:1-

10, Matteusevangeliet 15:21-28,

Psalm 130

#### VIKTIG INFORMATION

- Det är en stor glädje att fler och fler hittar in till Öppen Kyrkas soppmiddag på torsdag kvällar. Hittills har vi varit två som lagar soppan, men det vore en stor hjälp om fler bidrar med en vegetarisk soppa till 15-20 personer. Hör av dig till Pastor Jenny om du vill stödja denna viktiga mötesplats vid något tillfälle.



Ekumeniakyrkan

## Tro som formgivande

Tallar som växer längs en havskust eller i fjällen får ofta ovanliga bonsai-liknande former. De är utsatta för tuffa förhållanden som gör det svårt att tro att de kan överleva för att inte tala om att växa eller frodas. I många år har jag tänkt på sådana tallar i samband med den kommande söndagens tema: Den kämpande tron. *Pinus contorta* och *Pinus silvestris var. lapponica* är goda exempel på hur en god kamp kan resultera i ett härdigt, intressant och vackert liv.

Stycket ovan skrev jag i fredags strax efter lunch, och strax före jag såg rubriken om Aleksej Navalnyjs död. Under helgen har jag flera gånger återkommit till tanken att han är ett lysande exempel på hur en kämpande tro formger ett vackert liv. Kanske reagerar någon med frågan, ”var han troende?” Ärligen talat vet jag inte något om hans tro. Det jag vet är att han kämpade för sådant som vår tradition associerar med Guds rike – för sanning och rättvisa bland annat. Det stora med Navalnyj var inte bara att han kämpade utan hur han gjorde det. Han agerade med en älskvärd positivitet som var lika provocerande för de lögnaktiga förtryckarna han kämpade emot som hans opposition i sig. Den prisbelönta dokumentären om hans liv skildrar en person vars kamp vilade på glädje, trots oerhört fientligt motstånd. En bättre bild för den kämpande tron är svårt att hitta.

Att vara troende i en kultur där det länge har varit på modet att kalla sig för ateist är att vistas i fientliga förhållanden, åtminstone på ytan. Fast ju äldre jag blir desto lugnare och tryggare är jag med att vara troende inför sådana förhållanden. Jag tror att det är för att jag har fått den nåden att upptäcka glädjens kraft. Inte glädje som en manisk och påklistrad känsla utan glädje som gåva från en djup, rik källa – från Gud! Trons mål är inte att bevisa något om Gud – trons mål är kärlek och Andens andra frukter. Trons mål är Andens verk i oss som förvandlar oss. När vi tror att Kristus har besekrat världens bedragande och förtryckande krafter kan vi tro utan att vara försvarsmässiga eller föraktfulla mot de krafterna vi upplever som fientliga. Hans seger är källan till vår glädje och tro. Den är garantin för Guds goda framtid och när vi tror det formas vårt liv till ett tecken på hopp i nuet.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Anders Segeresson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm