

## Tredje söndagen i fastan

### ”Kampen mot ondskan”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

*Torsdag 29 februari 2024*  
**15:00-19:30** Öppen kyrka  
 Soppa serveras 18:30.

*Lördag 2 mars 2024*  
**16:30** Mackfabrik och diakonivandring.

*Söndag 3 mars 2024*  
**11:00 Gudstjänst**  
*Predikan:* Jenny Arnerlöf  
*Sång mm:* Anders Segersson  
*Orgel:* Göran Grahn  
*Bibeltexter:* 1 Samuelsboken  
 17:40-50, Efesierbrevet 5:1-9,  
 Lukasevangeliet 11:14-26,  
 Psalm 25:12-22

#### VIKTIG INFORMATION

- Tack för ert tålamod med oss vad gäller sändningarna. Vi testar saker i förväg men råkar ut för nya utmaningar hela tiden. Ibland är det predikanten som inte har lyckats ”unmuta” sig själv och andra gånger kan det vara batteri eller annan parameter som vi upptäcker först när vi är ”live”. Vi brukar få ordning på det under första psalmen och är så tacksamma för ert tålamod och support! Tack för att ni är med oss på det sättet som ni kan!



Equeniakyrkan

## Gud räddar oss från det onda

Hela kyrkoåret bjuder oss att begrunda angelägna tankar men fastan möter svåra teman direkt. Påskens budskap om Kristi seger över ondskan ger mod att möta det svåra.

Två av de tre årgångars episteltexter med detta tema kommer från Efesierbrevet och den tredje är hämtad från Uppenbarelseboken. Detta är inte en slump då dessa är Nya Testamentets främsta böcker som talar om osynliga verkligheter.

Uppenbarelsebokens texter handlar i högsta grad om att se bortom ytan och att se effekterna av våra handlingar. Den är en mycket ”grön” bok som redan i sin tid, om än i fördolt språk, talade om förtryckande handelspraxis som gagnade ett fåtal förmögna och hade skadliga effekter på de svagaste: arbetare och miljö. Den gör tydlig för oss att vi påverkar varandra med allt som vi gör; vi kan inte blunda för de mörka sidorna av tillvaron och kulturerna vi skapar. Ett exempel på detta är hur kobolt, en mycket viktig del av elektronik och batterier, bryts av slav-liknande krafter i Afrika. Eller den extrema fattigdomen som vaniljbönder (och deras arbetande barn) oftast är fångade i på grund av den globala marknadens orättvisor. Det finns mycket vi kan och bör göra för att bekämpa ondskan i världen.

Efesierbrevet säger dock det viktigaste vi bör ha klart för oss gällande kampen mot ondskan. Och det är att Gud ger oss det vi behöver för att stå emot ondskans försök att skada och förstöra allt som hör till Gud. Under fastan minns vi på ett särskilt sätt att kampen mot ondskan som vi är delaktiga i redan är vunnen. Kristus besegrade ondskan och alla dess krafter. Hans seger är vårt ultimata försvar. Den ger oss kraft att genomskåda ondskans frestelser och mod att inte rädas för ondskans djävulskap. Vi som tror på Kristi seger får också styrka av varandras närvaro och stöd när vi har det svårt; det är ett rättfärdighetsvapen till anfall och försvar!

*Jenny Arnerlöf*

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:  
 Jenny Arnerlöf 070 306 6346, [pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)  
 Anders Segersson 073 600 5609, [diakon@stpeterskyrka.se](mailto:diakon@stpeterskyrka.se)  
 S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm