

Jungfru Marie Bebådelsedag

”Guds mäktiga verk”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 14 mars 2024

17:00-19:30 Öppen kyrka

Soppa serveras 18:30.

Lördag 16 mars 2024

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

Söndag 17 mars 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Anders Ringqvist

Orgel: Signe Hjellström

Bibeltexter: Jesaja 7:10-14,

Romarbrevet 8:1-4,

Lukasevangeliet 1:26-38, Psalm 147:7-15

VIKTIG INFORMATION

- Alla söndagar är viktiga, men söndag den 24:e mars är extra viktig att försöka vara med på. Efter gudstjänsten blir det avtackning av Anders Segersson och vårt årsmöte. Kom gärna och visa vår uppskattning för Anders och hans tjänst hos oss under dessa två år. Att i samband med det dessutom pricka in årsmötet är bara bonus!
- Vill du hjälpa till med vaktmästeriet i samband med korttidsuthyrningar (vårkonserter!) under våren? Hör gärna av dig till Pastor Jenny för att veta mer.

Ändrade planer – Marias lärjungaskap

När stilla veckan kommer allt närmare känns det mer passande att tänka på Maria som den lidande modern än Maria som den hoppfulla havande jungfrun. Bebådelsedagens glädje verkar gå stick i stäv med fastetidens allvar men motsättningen är bara yttlig – både fastan och bebådelsen förbereder oss för avbrott. De är planerade avbrott som hjälper oss att förbli öppna för Guds inbrytande i våra liv i både det svåra och det glada som är så ofta blandade med varandra. Det är väldigt lätt för oss att bli fullständigt upptagna med vår situation och våra planer. Fastans och bebådelsens planerade avbrott förbereder oss för livets oväntade stunder av sorg och glädje; de visar oss att Gud är nära även i livets avbrott.

”Livet är det som händer dig medan du är upptagen med att göra andra planer.” Citatet är en strof från John Lennons låt *Beautiful boy* från 1980. Låten är ett direkt tilltal till Lennons son och uttrycker tröstande närvaro, föräldrakärlek och den optimistiska övertygelsen om att för varje dag som passerar blir allt bättre på alla sätt. Lennons optimism saknade den gedigna grunden som förvandlar optimism till hopp, men hans insikt i citatet ovan är en full träff. Citatet hade kunnat skrivas av Jungfru Maria för två tusen år sedan. Hennes *Beautiful boy* är ju grunden för vårt hopp; för hela världens hopp!

Maria måste ha haft egna planer och tankar om hur hennes liv skulle bli; planer som inte inkluderade oläglig moderskaps svårigheter eller den djupa sorgen och glädjen hon fick uppleva som Herrens moder. Vi vet inget om hennes känslomässiga tillstånd men hennes trofasthet som mor och lärjunge var föredömligt. Maria är modellen för lärjungaskapet som vi alla behöver inför en oviss framtid. Hon är en förebild för vad man i Ortodoxa sammanhang kallar ”ljus sorg”. Upplevelsen av en oförklarlig glädje som co-existerar med sorg över allt som inte är som det skall vara. Med Maria kan vi möta det oväntade med den lugna övertygelsen att Guds mäktiga verk sker genom vanliga människors ”ja” till Gud. Och sällan börjar de med att se mäktiga ut. Finns det sätt som du tvekar på att säga ”ja” till Gud?

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders Segersson 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm