

Palmsöndagen

”Vägen till korset”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 21 mars 2024

17:00-19:30 Öppen kyrka

Soppa serveras 18:30.

Lördag 23 mars 2024

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

18:00 [Riddarholmens](#)

[kammarkör](#) håller konsert. Se körens hemsida för info om biljetter.

Söndag 24 mars 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång mm: Anders SegerSSon

Orgel: Johan Wallin

Bibeltexter: Jesaja 56:6-6,

Efesiebrevet 2:12-16,

Matteusevangeliet 21:1-11,

Psalm 118:19-29

Årsmöte och avtackning av

Pastor Anders efter

gudstjänst!

VIKTIG INFORMATION

- Pastor Jenny har semester v.13-v.14 och blir svårt att nå. Med frågor om byggnaden kontakta Carl Lagerqvist. För andra brådskande ärenden kan ni kontakta Solveig Högberg.



Equeniakyrkan

Med glädje och självförglömmelse inför Gud

I *Klättrarens Guide till Everest* ges sju regler för att överleva bestigningen av världens högsta berg. Den andra regeln är att ha respekt för förhållanden som snabbt kan vända från lugna till svåra och obarmhärtiga. Palmsöndagen inleder Stilla veckan när vi på ett aktivt sätt minns den mest intensiva veckan i Jesu liv. Alla bilder är ofullständiga, men bestigningen av världens högsta berg är en ganska bra liknelse för vad Jesus stod inför i början på Stilla veckan.

Eftersom Jesus hängde på korset några dagar efter intågandet, kan det vara lätt att tro att han missbedömde förhållanden. Men till skillnad från bergsklättrare var Jesus huvudmål inte att överleva. Jesus mål var att helt och hållet gå in i vår mänskliga erfarenhet som omfattar livets tvära kast fast, i fulländad tillit till Gud. Det var ju så han berövade döden sin makt och förvandlade den från en enkelriktad gata till en väg till Gud.

När Jesus red in i Jerusalem på Palmsöndagen levde han inte med någon illusion om vad som väntade. Han var den enda personen som den dagen var till fullo medveten om hur snabbt förhållandena skulle förändras. Men Jesus tog inte ut smärtan i förskott. Han gav sig hän till stundens feststämning som bjöd in till självförglömmelse och glädje inför Gud. Han är ju förstas vägvisaren till livet (Apg.3:15). Döden som inte kunde hålla honom inte fick inkräkta på livet i förtid heller. Folket som ropade och sjöng i samband med hans intåg var nog inte desamma som ropade ”korsfäst honom” vid veckans slut. Men de hade låtit sig tystas av rädsla. Döden, eller rädsla för den, hade makt över dem. Finns det sätt som Döden har makt över dig? Oroar du dig för hur andra skulle uppfatta din heliga dårskap?

Jesus befriar oss att leva med glädje, självförglömmelse och tillit till Gud inför livets alla förhållanden. När vi aktivt har gemenskap med honom blir vi utrustade för att ta oss genom livets tvära kast och möta tanken om vår egen död utan panik eller rädsla. På söndag firar vi livets gåva och gåvans givare: vår ödmjuka och segerrika kung Jesus Kristus. Kanske finns det palmkvistar att vifta med - kom och se!

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:

Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se

Anders SegerSSon 073 600 5609, diakon@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm