

Scener på stranden - John 21 - 7 april 2024, Peterskyrkan

Det är en glädje för mig att vara med er idag, och jag vill tacka pastor Jenny för inbjuden att predika. Jag och min familj har varit till St. Peter's flera gånger på lördagar för att hjälpa till med att göra mackor. Det har varit en glädje att kunna bidra som en familj. Och jag har haft möjlighet att gå ut med teamet till Central station. Och det har betytt så mycket för mig att vara med, och möta våra vänner där. Jag, och många andra, är tacksamma för den kärlek och värme ni sprider här i kyrkan när ni förbereder och sen ut i centralstation. Må Gud välsigne er, och den vision ni har att följa Jesus ut i stan för att älska vår nästa i Hans namn.

Jag blev så glad när jag visste att Söndagens evangelium skulle bli Johannes 21. Detta är en berättelse som alltid berör mig djupt när jag lysnar till det, eller läser det. Den här berättelsen är så rik att den uppmanar oss att sakta ner och uppmärksamma med vår fantasi och sinne vad Jesus gör och säger. Han gör så många saker, varje handling, varje ord han säger är full av mening och hopp för våra liv. Och så vill jag bjuda oss att vara med i berättelsen, med Jesus på stranden. Vi ska gå lite vidare i texten än vad vi läst och titta på fem olika scener, och försöka lyssna in vad Jesus vill säga till oss.

Scen 1: Jesus står på stranden

När vi träffar Petrus och lärjungarna kan vi känna att de bär på en hel del frustration och förvirring om sin framtid. Efter Jesus' död på korset vet de inte riktigt vad de ska göra. De hade satt allt sitt hopp till framtiden med Jesus, och nu är han borta.

Och så bestämmer Petrus att det är dags för honom att gå tillbaka till sitt gamla liv och det yrke som han kunde så väl och genom vilket han kunde försörja sig. "Jag ska fiska." De andra bestämmer sig för att följa med. Hela natten fiskar de, går till alla välkända platser och använder all den skicklighet de har, men de fångar ingenting. Kan du känna deras frustration och tröttheten i kroppen av att sänka och dra nät hela natten?

Var är Jesus och vad gör han? Han har sökt sina lärjungar, och han kom till dem mitt i deras frustration. Han ropar till dem, kan du höra en antydning till lekfullhet i hans röst? "Har du någon fisk?" De är irriterade. "Nej!", svarar de.

-Kasta ditt nät till höger sida av båten! Lärjungarna, även om de inte helt känner igen Jesus, följer hans instruktioner. "Mina får höra min röst och lyssnar på mig", det hade Jesus lärt dem." De kastar nätet över till andra sidan. Nätet blir sprängfyllt med fisk. Överflöd!

Och de lär sig en viktig läxa, i sin egen styrka kan de ingenting. När de lyssnar till sin Herres röst kommer han att vägleda dem till fiskarna. Han kommer att göra deras liv fruktbart och överflödande.

Jesus kommer till oss i våra frustrationer och besvikelser och säger, varför försöker du göra allt på egen hand? Lyssna till min röst och låt mig ta ledningen. Kanske är vi oroliga för framtiden, för vad som kommer att hända, liksom Petrus har vi försökt att göra det själv. Här finns en inbjudan att lyssna in, att höra Jesus röst, och att känna hans närvaro i vårt liv, oavsett vilken livssituation vi befinner oss i.

Scen 2 Jesus bygger en eld

Lärjungarna som har känt igen Jesus är fyllda av glädje. Speciellt Petrus. Vi vet att Petrus bar en tung, tung börda efter att han förnekade Jesus. Men nu finns det en så stark längtan i honom, att finna frid och försoning med Jesus. Så han hoppar ur båten, bara för att komma nära Jesus. Vad är det som han och de andra lärjungarna upptäcker? Att Jesus har gjort upp en eld, och att han har grillat några fiskar. Men nu uppmanar han lärjungarna att delta och ta med sig några av de fiskarna de har fångat. Han vill att de ska dela med sig av vad de har - att dela med sig av sina gåvor vid denna frukost på stranden. Petrus drar nätet i landet. Hur skulle det kännas för Petrus att dra denna enorma fångst till Jesus? Efter att han också har grillat deras fiskar är allt förberett och Jesus, värden, säger: "Kom och ät frukost." Och han ger dem bröd och fisk.

Vad gör Jesus? Han tjänar sina lärjungar, precis som han gjorde dagen före påskhögtiden, när han tvättade deras fötter. Han är inte arg, han frågar inte varför de hade lämnat honom, när han mest behövde dem. Han betjänar dem.

Jag tänker på hur tröstande det skulle kännas att sitta runt den där varma kolelden och smaka på nygrillad fisk. Vad lär Jesus dem och uppenbarar dem? Att han älskar dem, han kommer att ta hand om dem, och försörja dem av sitt överflöd och nåd. De behöver inte frukta honom eller oroa sig för sin framtid.

Vad kan det betyda för dig att komma till elden med Jesus idag? Att komma precis som du är, och ta emot de gåvor han vill dela med dig?

Scen 3 Jesus tar en promenad med Petrus

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm på bete.« 16 Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.« 17 Och han frågade honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete. 18 Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.« 19 (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: »Följ mig!«

Petrus hade gjort de största påståendena om sin kärlek och hängivenhet till Jesus, men sjönk även djupast. Jesus visste att han behövde en särskilt stund med honom, avskild. Och så någon gång efter att de avslutat sitt frukost vandrar Jesus och lärjungarna på stranden tillsammans. Det är en strålande morgon. Solen står nu tillräckligt högt för att värma dem, det blåser en lätt bris och vågorna slår mjukt mot stranden. Och de börjar gå

på stranden, och vid något tillfälle leder Jesus Petrus en bit bort från gruppen, och de pratar intimt. Han måste ta itu med vad som hände dem emellan. Petrus behöver befrias från sin skuld och sin skam. Jesus ger Petrus i detta intima utbyte tre möjligheter att försona sig med honom, och vänder på hans tre uttalanden om förnekelse med tre uttryck för Agape-kärlek. Det är en handling av förlåtelse och försoning från Jesus sida. Detta är en bild av det nya livet i Guds rike. I detta utbyte ser vi också Jesu sårbarhet, som vill veta om Petrus, och i förlängningen vi alla, älskar honom. Han framstår inte som arrogant eller dominerande. Istället är han öppen och ödmjuk. Han uppenbarar Guds önskan om vår kärlek.

När Petrus och Jesus går på stranden denna härliga morgon kan vi nästan få en bild av Edens lustgård, där Gud brukade gå med Adam, som vänner gör, tidigt på morgonen, när det är svalt. Detta är vad Gud alltid har velat, en relation, vänskap med sin skapelse. Och här på stranden ser vi en bild av detta. Relationen återskapas och återställs. I den här scenen ser vi att vi i slutändan bara behöver göra en sak: att låta Jesus älska oss och att berätta för Jesus hur mycket vi älskar honom. Lyckas vi med det, då kommer allt på sin rätta plats. Detta är grunden för vårt andliga liv, att vara rotad och grundad i denna intima kärleksfulla relation med Gud. I detta förhållande kommer allt att lösas, alla frågor kommer en dag att besvaras, allt kommer att vara möjligt. Allt kommer att bli bra. Jesus vill inte att vi väntar tills vi dör innan vi vänder oss till honom och omvänder oss för att bli försonade. Han uppmanar oss att leva i hans kärlek, här och nu. Och så bjuder Jesus in oss på en promenad med honom idag, där han frågar oss: Älskar du mig? Kan vi svara genom att erbjuda honom vår kärlek? Ja, Herre jag älskar dig. Jag vill gå med dig.

Scen 4 Jesus ger ett uppdrag.

När vi talar om för Jesus att vi älskar honom, ger han oss ett uppdrag. Vi ska fortsätta hans verk med helande och försonande kärlek. **För mina får på bete**, säger han. Vår kärlek till honom, vår vandring med honom kommer att inspirera oss att ta hand om den lidande mänskligheten. Vårt andliga liv kommer inte bara att vara jag och Jesus, utan ett liv som öppnas upp i relationer av agape kärlek till alla människor. Liksom Petrus börjar vi

mata och vårda varandra, möta varandras behov, precis som Jesus hade vårdat och tagit hand om Petrus runt den där elden. Ett liv av agape kärlek med Gud gör att vi ger av oss själva till de lidande och de förtryckta, de ensamma och hopplösa i vår värld, likt Jesus som älskade och gav sitt liv för oss.

Medan Petrus bekänner sin kärlek säger Jesus, **följ mig**, gå bredvid mig till de platser jag ska leda dig. Du kommer inte längre att ha ansvaret och kontrollen. När Jesu efterföljare vandrar med honom, leder han dem till platsen de helst inte vill gå, till stadsdelar som de helst undviker, och för att träffa vänner till honom som de vanligtvis inte träffar. Vänskap med Jesus förändrar oss. Att känna Jesus är en källa till styrka som påverkar alla våra relationer, det korsar kulturella, sociala och etniska klyftor. Och det här är hårt arbete, men när vi vandrar med Jesus, så delar vi i hans kallelse och i uppståndelsens nya liv. Detta kommer att fylla oss med glädje, precis som han lovade, för äntligen har vi lärt oss att älska Jesus och att älska dem som han älskar.

När vi hör Jesus säga till oss: Följ mig, kan det finnas ställen dit du har tvekat att följa honom? För att det kändes för jobbigt, eller för att du var tvungen att lägga ner ditt liv? Be Jesus idag om hans nåd för att hjälpa dig att följa honom till platser dit han leder dig, att älska, att hela, att offra och tjäna. Kom ihåg att din vänskap med Jesus, precis som Petrus, är en vänskap som växer under våra liv. Petrus ville först inte följa Jesus på korsets väg. Han gjorde motstånd, han försökte hålla Jesus från det. Men Jesus fortsatte att bli vän med honom tills han lärde sig se Guds liv på kärlekens väg, och han följde efter.

Scen 5 Petrus vände sig om och såg lärjungen som Jesus älskade

20 Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. 21 När Petrus såg honom frågade han Jesus: »Herre, hur blir det med honom?« 22 Jesus svarade: »Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.

När Petrus och Jesus går tillsammans, vänder Petrus sig bort från Jesus och han tittar på Johannes. När Petrus såg honom sade han: "Herre, hur ska det bli med honom?" Och Jesus säger till Petrus: Om det är min vilja att han stannar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig!"

En del av oss minns kanske från andra berättelser om Petrus att han hade svårt att hålla blicken fokuserad på Jesus. När han var i den stormiga sjön och Jesus kom ut till dem sa han: Herre säg mig att jag ska komma. Och Jesus sade: Kom och Petrus gick ut. Men han tog blicken från Jesus och han såg på vinden och vågorna. Och han började sjunka.

Här när han går med Jesus, vänder han blicken bort från Jesus och deras samtal och han tittar på Johannes, och vill veta hur hans liv kommer att jämföras med hans. Det är så frestande för Jesu efterföljare att se på andra och jämföra oss med dem. Här i denna intima vandring och konversation säger Jesus: "Peter, gå inte in på det. Jämför dig inte med andra lärjungar. Jag har planer för dem som du inte behöver oroa dig för. Jag har planer för dig. Bra planer, planer som jag har förberett just för dig. Håll fokus på mig och vad jag kallar dig att göra och vara i världen. Jag vet att du blir distraherad, det ligger i din natur att titta hit och dit, att vända blicken från mig. Följ mig.

Ibland när vi går med Jesus vänder vi bort blicken från honom och börjar jämföra oss med andra. Vi jämför, vi mäter oss själva i förhållande till andra och kan inte finna någon frid i vår egen relation med Kristus. Jesus säger till oss idag: **behåll ditt fokus på mig och min vilja för ditt liv. När du blir distraherad, när du känner dig obetydlig eller frestad att jämföra med någon annan, titta på mig och finn din frihet i att följa mig. Jag är den som skapade dig, som älskar dig och som vet precis vad som är bäst för dig och den stora bilden av Guds planer för dig.**

Finns det något som distraherar dig från att följa Jesus? Kan vi höra Jesus säga till oss igen i morse. Följ mig?

Vi har lyssnat och mediterat över fem scener, och kanske du hittar dig själv i en scen, där du känner att Jesus talar till dig. Vi tar en minut av

tystad, för oss att vara med Jesus, att säga till honom vad vi har i våra hjärtan.

Låt oss be. Gud, vi tackar dig, för din kärlek, din nåd som vi får ta emot i Jesus Kristus. Du känner oss bättre än vi känner oss själva, våra längtan för hopp och mening i våra liv. Du känner vår längtan att vara med dig, och leva i din kärlek. Du frågar oss igen idag, om vi älskar dig, och be oss att följa dig. Vi vill ta emot din kärlek, och sprida det vidare till dem vi möter. Hjälp oss vi ber, genom din helige ande, att känna Jesus på ett djupare sätt, att älska honom, och vandra med honom idag, och i den kommande veckan. Amen.