

## **Predikan av Jenny Arnerlöf – Den gode herden – 2024**

Under gångna veckan har vi fått en tragisk påminnelse om livets sårbarhet och samhällets skörhet. En medelålders far på väg till simhallen med sin tolvåriga son sköts ihjäl av ett ungdomsgäng 15 kilometer härifrån i Skärholmen. Det finns inga ord som kan göra rättvisa åt traumats storlek för dem som nu sörjer och inga ord som kan skapa mening ur denna onskas absurditet och meningslöshet. På nytt ställs vi inför frågan om varför en god herde, en god Gud, låter sådana fruktansvärda saker ske? Innan vi frestas att anklaga eller försvara Gud är det viktigt att inse att den kristna kyrkan alltid har levt i spänningsfältet mellan Guds godhet och världens fasor. Detta är vad Psaltaren 23 handlar om.

Den är inte en psalm om hur vi är beskyddade – det är en sång om Guds närvaro med oss i allt som sker och handlar om hur Gud gör oss delaktiga i sitt eget liv och gärning. Som en klok man har skrivit, i påsktiden minns vi särskilt att skuggorna i livets mörkaste dal är täckt av skuggan från korset där Jesu kropp hängde och på något oförklarligt sätt lyser upp vårt mörker. Våra slutsatser om Guds godhet och herdeskap måste dras utifrån påskens händelser. Som psalmistens prat om tro och Gud blev till bön till Gud i lidandes mörka dal är nu inte tiden att prata om huruvida Gud är god. Nu är tiden att vädja i bön för tröst och omsorgsfull vägledning för de som är i sorg.

De goda nyheterna som vi tror på och förkunnar är inte att Gud beskyddar troende människor från faror, fastän vi alla ibland har önskat att det var så. De goda nyheterna som vi får tro på och förkunna i påsktiden är att Jesus Kristus är den gode herden som av erfarenhet vet vad det innebär att vara ett oskyldigt och sårat får. Som människa har han delat vår utsatthet, lidande och vår hunger efter rättvisa. Som Gud förstod han att en väg till

makt som innebar andra människors lidande inte var ett alternativ han var beredd att ta. Han litade på att Guds rättvisa kommer att bli verklighet. Guds rättvisa är både en tröst och ett hopp för alla som tror på uppståndelsen. Det är budskapet från dagens episteltext.

När dagens tema är 'den gode herden' är det lätt att vi missar att det första Jesus säger är "jag är grinden". Det är i versen som kommer efter dagens evangelietext som han säger "jag är herden". Det är en lite udda bild som han beskrev sig själv med och han ger den en dubbel mening. Den första meningen han ger den är att det är genom honom som Gud har kommit nära oss människor på ett alldeles unikt sätt. Hans ömsinta sätt att söka upp brustna människor, hela och bli vän med dem är Guds sätt att bemöta oss. Jesu sätt stod i stark kontrast till andra som hade makt.

Det står i texten att de som hörde Jesus tala om grinden initialt inte förstod vad han menade. Vilka var de? Åhörarna var inte bara lärjungarna. Detta tal av Jesus kommer till följd av en dramatisk tvist som uppstod mellan Jesus och en grupp fariséer som var ledare i templet (kapitel 9 i Johannesevangeliet är väl värd att läsa om ni får tid under dagen). Kontexten är att fariséerna kände sig hotade av Jesus och de hade bestämt sig för att utesluta alla som trodde på honom från templet. Betydelsen av det går ofta förlorat för oss om vi inte kommer ihåg att templet i deras mening var Guds boning. Att utesluta någon från templet var att utesluta dem från gemenskap med Gud. Jesus gav syn till en blindfödd man och detta gjorde han på en sabbat. När mannens grannar förde honom till templet för att visa upp vad som hade skett, försökte fariséerna att misskreditera undret, Jesus och den blinde mannen istället för att se undret och tro.

I konflikten blev det tydligt att de tvärsäkra ledarna gjorde allt vad de kunde för att inte se. Mannen som såg för första gången i sitt liv visste ingenting om Jesus. På grund av hur helandet gick till, hade han inte heller sett Jesus så han kunde inte känna igen honom på utseendet. Mannen var alltså inte en Jesus anhängare men han redovisade tydligt för tempelmakterna vad som hade skett honom. Han påstod varken mer eller mindre än vad han visste. När mannen vägrade att återkalla eller ändra sitt enkla vittnesbörd under ledarnas förhör körde de ut honom från templet.

När Jesus hörde vad som hade skett sökte han upp mannen som fick syn. Mannen kände ju Jesus genom hans röst och deras samtal resulterade i att mannen kom till tro på Jesus. Det var omständigheterna som fick Jesus att tala om skillnaden mellan hans sätt att bemöta och leda människor och fariséernas sätt. Han kallade sig själv en grind eller dörr som leder till liv i överflöd. Det är ett liv där vi är kända, kallade personligen vid namn, befriade, helade och inkluderade. Det är grindens första funktion. Dess andra funktion är att vi kan gå ut genom den grinden för att som vår herde hitta andra vilsna får som behöver ledas till vänskap med Jesus. Som får i Jesus hjord är vi något mer än hjälplösa offer och objekt – vi är värdiga medborgare i hans rike med ansvar att se till. Hur vi sköter vårt ansvar påverkar vår herdes rykte.

Jesus är dörren som öppnar en väg till gemenskap med Gud för alla som har gått vilse, som undrar vad meningen med livet är, och som blivit orättvist utestängda av etablissemanget. En bekant har hjälpt mig att se att alla de viktiga möten och händelser som sker i Johannesevangeliet sker utanför templet och utanför det accepterat religiösa etablissemanget. Det viktiga som händer sker i närhet till Jesus för att i honom var liv och livet var

människornas ljus. I honom möter vi nåd och sanning i kombination. Det vill säga vi möter en nåd som tar våra felsteg på fullaste allvar och en sanning som vet att sanningen om oss är något mycket större än summan av alla våra brister och fel. Jesus är herden vars käpp och stav korrigerar vår kurs med kärlekens omsorg och allvar.

Han gör oss så trygga att vi kan sitta till bords och äta med honom inför våra fiender – de kritiska röster som kommer från andra människor och de som skriker inuti oss om alla våra brister och fel.

Jesus är dörren som välkomnar oss in i Guds berättelse om världen. De viktigaste händelser i den berättelse sker i Jesus, den gode herdens närhet. Om du lyssnar till detta kallar han dig vid namn och han har planer för dig. Han är nära dig när du har tråkigt och vill i de stunderna hjälpa dig att hitta på något viktigt, roligt och intressant att göra med ditt liv och din tid. Han är nära dig när livet känns överväldigande och vill leda dig till en plats där du kan få återhämtning och vila. Och han är nära dig när du lider och gör dig delaktig i hans eget lidande som tack vare Guds ingripande och omsorg räddade världen. Jesus är dörren som välkomnar dig och gör dig hemma i dig själv och hemma i Gud. Amen.