

Fjärde söndagen i påsktiden

”Vägen till livet”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 18 april 2024

Öppen kyrka

13:00-15:00 Pensionärsträff

17:00-19:30 Kvällsträff

Soppa serveras 18:30.

19:30 Andrum med Spirande

Lördag 20 april 2024

16:30 Mackfabrik och diakonivandring.

18:00 – 24:00 **Kulturnatten!**

Se programmet i kyrkbladet eller på kyrkans hemsida.

Söndag 20 april 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Sång: Sångare från Stockholms Kammarkör

Orgel: Maria Wilsson

Bibeltexter: Jesaja 54:7-10,

Hebréerbrevet 13:12-16,

Johannesevangeliet 16:16-22,

Psaltaren 147

VIKTIG INFORMATION

- Be gärna för goda medmänskliga möten i kyrkan under all verksamhet som sker i kyrkan under närmaste dagarna!



Equemeniakyrkan

Vägen

Cormack McCarthys prisbelönade bok *Vägen* (som också är en film) ger en bra bild av hur dystert en livsväg kan se ut när den är berövad ett sammanhang med mening. Berättelsen handlar om en fars och sons vandring mot kusten i en fördärvad värld. Naturen är till synes död och likaså har mänsklig civilisation brutits ner totalt, så att endast överlevnad och djungelns lag gäller. Deras mänsklighet sätts på prov vid flera tillfällen under resans gång. Pappan är noggrann att lära sonen att de hör till de goda - för inombords bär de på elden. Pappans strävan att hålla fast vid ett civiliserat beteende inför så mycket barbari och förödelse är ett drama som berör och påminner om att livet är något mycket större än överlevnad.

'Livet' – ett ord på fem enkla bokstäver – är alldeles för liten och enkel för att beskriva det stora fenomenet det betecknar. Som pastorn Frederick Buechner skrev, är frestelsen alltid att minska ner det till en rimlig storlek med metaforerna som vi använder för att uttrycka vad livet är. Det vi bör göra är leta efter bildspråk som fångar något större. För 'livet' kommer med så mycket inbyggt i det: skönhet, känslor, synergier, relationer, samarbeten, överraskningar, förändringar, sammandrabbningar och mycket, mycket mer. *Det finns mening!*

Vägen till livet är en väg där vi upptäcker mening och att Gud är närvarande längs hela vägen. Vi upptäcker också sammanhang där vi behövs. *Vägen till livet* är en upptäcktsfärd! Det kan finnas många hållpunkter längs vägen där vi upptäcker flera meningar med just vårt liv, men en grundläggande mening bär upp och präglar allt: Att allt och alla är skapade av Gud och Gud älskar hela sin skapelse och vill att helheten ska finnas och blomstra. Detta betyder att vägen till livet inte är en väg som vi ska vandra ensamma utan vi behöver andra för att denna resa skall vara så bra som den är tänkt att vara. I stunder av förvirring och trötthet behöver vi varandras hjälp att komma till rätta och få ny kraft. Vi behöver påminna varandra om elden som vi bär på – den heliga Andens eld som leder och förvandlar.

Jenny Arnerlöf

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm