

Femte söndagen i påsktiden

”Att växa i tro”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Torsdag 25 april 2024

Öppen kyrka

13:00-15:00 Dagträff m.

enkel fika och samtal

17:00-19:30 kvällsträff med
soppa som serveras 18:30.

Lördag 27 april 2024

16:30 Mackfabrik och
diakonivandring.

Söndag 28 april 2024

11:00 Gudstjänst

Predikan: Sune Fahlgren

Sång: Cecilia Thorngren

Orgel: Maria Wilsson

Bibeltexter: Hosea 11:1-4,
Första Johannesbrevet 4:10-16,
Johannesevangeliet 16:5-11,
Psaltaren 98:1-8

VIKTIG INFORMATION

- Tack till alla som bidrog till att Kulturnatten blev en så stor succé i kyrkan! Innan veckan är slut siktar vi på att lägga ut författarsamtalet med Jan Erixon om hans bok *Därför väljer jag Kristus* på vår YouTube sida. Det var ett rikt samtal som är verkligen värt att ta del av så hålla utkik efter det.



Equemeni kyrkan

En vändpunkt kommer!

Snart är vi framme vid Pingstdagen. Vad var det som hände då med Jesus lärjungar? Låt oss med hjälp av söndagens evangelium (Joh 16) ta Petrus som exempel. Under den högtiden gick han från svängningar mellan orimlig självöverskattning och stor förtvivlan, till att träda fram som en lugn och skicklig förkunnare.

Andra lärjungar kunde efter pingsten tänka och tolka som de aldrig kunnat förr. Åter andra kunde tjäna sina medmänniskor mer osjälviskt än någonsin. De hade kommit till insikt om att alla människor är lika mycket värda.

Vad var det som gjorde att lärjungarna kom till en så radikal vändpunkt, där deras bild av tillvaron och dess villkor vidgats. Efter pingsten ser de mer djupet och på längre sikt. En märkbar och smittsam glädje finns också där. Även om det är mot en mörk bakgrund och en bortvänd värld.

”En kort tid och ni skall se mig igen”, sa Jesus. I Guds omsorg finns alltid en *vändpunkt* innesluten. Bortom allt vad de som var Jesus vänner kunde tänka sig kom vändpunkten. Maria till exempel, hon från byn Magdala. En dag stod hon inför någon som inte är trädgårdsmästaren utan Mästaren. Och så hörde hon de ord som mänskligheten aldrig kan glömma: ”Maria, varför gråter du? Ni skall se mig igen!”

Jesus närvaro återkommer som Hjälparen. Nu utan alla gränser. Och hans närvaro kopplas samman med ett heligt uppdrag som gäller hela världen.

Är du redo för en vändpunkt, för mötet med Hjälparens närvaro i ditt liv?

Sune Fahlgren

Kontaktuppgifter till församlingens pastorer:
Jenny Arnerlöf 070 306 6346, pastorn@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, Stockholm