



Juni 2024, v.27

Sjätte söndagen efter Trefaldighet

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

Efterföljelse

VECKANS KALENDER

Torsdag 4 juli

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Enkel servering och gemenskap

Söndag 7 juli

11:00 Gudstjänst

Predikan: Stefan Albinsson

Gudstjänstledare: Jenny Arnerlöf

Organist: Göran Lostig

Sång: Kerstin Lostig

Bibeltexter: Tredje Mosebok

19:1-2, 13-18,

Första Petrusbrevet 1:13-16,

Matteusevangeliet 5:20-26,

Psalm 13

VIKTIG INFORMATION

Efter fem månaders arbete kan vi börja använda vår nya hiss. Därmed flyttar vi, på söndag, upp våra gudstjänster till kyrkan igen. Så efterlängtat och så glädjefullt att vår kyrka nu är mer tillgänglig.

Dock får vi vänta ett tag innan vi får en bättre ramp vid entrén.

Under pastor Jennys sommarledighet kan du kontakta ordförande Solveig Högberg vid behov. 070 660 16 29
ordforande@stpeterskyrka.se

Kontakta pastorn:
Pastor Jenny Arnerlöf
070 306 6346,
pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:
Upplandsgatan 12, Stockholm

Så här i sommartid har många möjlighet att gå en skogspromenad och njuta av Guds skapelse. Om inte kan vi kanske sitta vid vårt fönster och se på trädens grönska. Om inte heller det är möjligt så tror jag att vi alla har minnesbilder av träd och blommor som vi vid något tillfälle sett.

Det är inte bara trädens skönhet som kan fascinera oss, ibland kan vi förundras över hur träden kan stå uppräta trots att det har stormat ordentligt.

Artisterna Dolly Parton sa en gång ”Stormar gör att träden söker djupare rötter”. Det är sant! Men, det är inte bara de djupa rötterna som hjälper trädet att inte falla omkull. Det betyder mycket om det finns andra träd runt omkring. Träd som står ensamma är mycket mer utsatta än träd som står i en dunge eller i en skog.

Om söndagens rubrik ”efterföljelse” ska kunna fyllas med något innehåll kan vi inte liknas vid ett ensamt träd, hur djupa rötter vi än har.

Det måste finnas någon att följa och leva tillsammans med.

I den tid vi lever i är det lätt att bedömas efter sina prestationer – hur framgångsrika vi är på det ena eller andra området, hur mycket vi syns, hur många vänner vi har på Facebook uppräknningen kan bli lång.

När det gäller efterföljelse handlar det om att låta någon annan gå före och bestämma takten, det är något helt annat än att vara en som blir värdesatt för sina prestationer. Vi får helt enkelt ändra fokus och ta ryggen på Jesus och följa honom. Att Jesus går före oss är nåd! Han gör det för att han älskar oss och när man är älskad vill man följa och gå i samma takt.

Trädets rötter och krona växer efter de förutsättningar som det har. Kristen efterföljelse är en resa, en process, som inte alltid är lätt, men som förvandlar oss och kan hjälpa oss att både få djupare rötter och en större krona, som ett vittnesbörd om vem som går före oss även då det stormar.

Vi får lita på och be med S:t Patrics bön, från 700-talet: ”Kristus är framför mig, bakom mig, över mig och under mig. Kristus är med mig, i mig, runt omkring. Du bor i mig. Omger mig, morgon, dag som natt”.

Solveig Högberg



Ekumenisk kyrkan