



Augusti 2024, v.33

Tolfte söndagen efter Trefaldighet Friheten i Kristus

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 15 augusti

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Enkel servering och gemenskap

Lördag 17 augusti

17:00 Mackfabriken och diakonivandring

Söndag 18 augusti

11:00 Gudstjänst

Predikan: Solveig Högberg

Musiker: Johan Wallin

Bibeltexter: Andra Mosebok 4:10-17, Andra Korintherbrevet 3:4-8, Markusevangeliet 7:31-37, Psaltaren 145:13b-18

VIKTIG INFORMATION

Denna vecka hålls Kyrkokonferensen i Göteborg med temat "On the Move". Vår församling representeras av Jenny Arnerlöf och Annika Ahlefeldt. Dessutom kommer Carl Lagerkvist att tas emot av konferensen inför hans Vägledningsår (första året i tjänst).

Under konferensen tas beslut bland annat om Kyrkoledare och Biträdande kyrkoledare, om stadgarna och om regionsindelning.

Kyrkokonferensen hålls tillsammans med World Methodist Conference, som är den organisation som samlar världens alla olika Metodistkyrkor. Kom ihåg konferensen i dina böner.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Frihetens väg

Nelson Mandela sa en gång: "Jag har vandrat den långa vägen mot frihet. Jag har försökt att inte vackla; jag har gjort misstag längs vägen. Men jag har upptäckt hemligheten att efter att ha bestigit ett stort berg finner man bara att där är många flera berg att bestiga".

Jag tror att vi ibland tänker att om vi bara når fram till friheten, hur nu det tillståndet karaktäriseras, så är allt klappat och klart, då är vi färdiga, då har vi nått målet och kampen är slut.

Nelson Mandela berättar om en helt annan erfarenhet.

Strävan efter frihet är inte enbart målet utan också vägen till att vi en gång ska nå den fullkomliga friheten, då inget stör eller binder oss.

Därför är friheten i varje nu inte enbart något enkelt och glädjefullt. Den frihet vi kan få äga kan också medföra ett uppdrag - frihet att handla. Ibland kan friheten innebära att liksom Jesus vara en käpp i hjulet i de förtryckande maktordningarnas hjul.

Friheten som kan ge möjlighet att stå på den mobbades sida mot mobbarna, på de utsattas sida mot krigshetsarna, på de svagas sida mot förtryckarna, på den hungrades sida mot den som orsakar svält, på naturens sida mot klimatförnekarna.

Söndagens tema är "Friheten i Kristus" för att förstå vad det innebär för oss kan det vara hjälpsamt om vi i de olika situationer vi befinner oss i funderar över "Vad skulle Jesus göra", "Vad skulle Jesus tänka" eller "Vad skulle Jesus säga"? Han får vara vår ledstjärna och mönstret för vårt liv.

1747 formulerade John Wesley en bön som är lika aktuell för oss idag och som kan hjälpa oss att förstå vad det är att leva i frihet:

Kristus, jag överlåter mig själv till dig. Låt din vilja ske var du än ställer mig, i allt jag gör och får utstå. Låt din vilja ske när jag är bedrövad eller tillfreds, när jag har för mycket att bära eller när jag känner mig överflödig. Låt din vilja ske när jag är uppskattad och när jag är åsidosatt, när jag har allt eller saknar allt. I alla förhållanden vill jag stå till ditt förfogande. Så vill jag att det ska vara. Hos dig hämtar jag min kraft. Låt det förbund jag ingått med dig på jorden genom dopet och Anden bekräftas i himlen. Amen

Det är att vara fri i Kristus!

Solveig Högberg



Equeniakyrkan