



Augusti 2024, v.34

Trettonde sön. efter Trefaldighet **Medmänniskan**

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 22 augusti

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Enkel servering och gemenskap

Lördag 24 augusti

17:00 Mackfabriken och

diakonivandring

Söndag 25 augusti

15:00 Friluftsgudstjänst på norra Färingsö

Predikan: Anna-Lena Björk

Musiker: Blanka Hillerud m. fl.

Bibeltexter: Första Mosebok

4:8-12, Första Johannesbrevet

4:7-10, Lukasevangeliet 10:23-

37, Psaltaren 103:1-6

VIKTIG INFORMATION

- Ni som tar bilen till friluftsgudstjänsten på söndag och kan ge skjuts åt andra – snälla hör av er till Pastor Jenny.
- Om du tänker komma och åka kollektivt, snälla hör av dig till Pastor Jenny som försöker koordinera hämtning av kollektivresenärerna så att färden blir så smidig som möjligt.
- Det kommer att finnas fika på plats och korvgrillning.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Besöksadress:

Upplandsgatan 12, Stockholm

Upptäck din nästa och djupet inom dig

Jag ryckte till över följande citat i en av böckerna som jag läste med stor behållning nu under sommaren: "Där två eller tre är samlade i Guds namn finns politik, och politik handlar om makt". Citatets inledande ord väckte förstås minnet av Jesu ord om sin egen närvaro från Mt.18:20. Men den oväntade svängen som kom blev en mental kullerbytta; riktigt tankeväckande! Jag är inte så säker på att vi förstår hur stort det egentligen är att vara en god medmänniska; det är lätt att ta grundläggande delar av den goda vardagen för givet. De senaste årens ökade cynism, hårdare retorik och växande polarisering är en varningsklocka om allt som står på spel.

"Polarisering är upptäckten att vi inte tycker om våra grannar så mycket när vi ser den politiska övertygelse de delar på sociala medier." Jag läste det citat för några år sedan och sparade det. Den säger att ju mer vi känner till om varandra, desto svårare är det för oss att tycka om varandra för att inte tala om att älska varandra. Detta är på ett sätt sant. Det finns ett viss djup där det som vi upptäcker om varandra kan vara stötande när vi har olika åsikter och övertygelser. Frestelsen är att stanna där och ta avstånd. Men när höglärda människor talar om kunskap säger de ofta att "ju mer du lär dig desto mindre vet du". Vi människor är så mycket mer än våra åsikter, politisk färg eller annan status vi vill bli kända för på sociala medier. För att vara en god medmänniska måste vi våga titta djupare i oss själva och i andra med välvillig nyfikenhet.

Sociala medier spelar på vår längtan att vara kända – inte som kändisar utan som människor. Men den ger oss illusionen att vi kan kontrollera andras uppfattning om oss. Vi kan göra oss mer attraktiva eller ökar vår makt och inflytande med vad vi väljer att visa upp. Det är en illusion. Vi kan inte styra vad andra tycker om oss och vi borde inte försöka göra det. Det vi kan styra är vad och hur vi tänker om andra. Med Guds hjälp (nåden!) kan vi välja att vägra förenklade förklaringar som gör det lättare för oss att avfärda andra. När vi känner polariserande krafter som vill distansera oss från andra är Andens ledning (utgivande kärlekens ledning!) att stå kvar och titta djupare med en nyfiken anda. Gud vet vad vi kommer att upptäcka i vår medmänniska. Och Gud vet att vi dramatiskt ökar våra chanser att upptäcka hans kärlek gömd innerst inne i oss själva när vi vågar hitta djupet i andra.

Jenny Arnerlöf



Equemeni kyrkan