



September 2024, v.37

## Sextonde sönd. efter Trefaldighet Döden och livet

# ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

### VECKANS KALENDER

*Torsdag 12 september*

**13:00-15:00 Öppen Kyrka**

Dagträff

**17:00-19:30** Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

*Lördag 14 september*

**17:00** Mackfabrik och diakonivandring

*Söndag 15 september*

**11:00 Gudstjänst**

*Predikan:* Solveig Högberg

*Musiker:* Göran Grahn

*Sång:* Ylva Holmgren

*Bibeltexter:* Jesaja 26:19, Andra Korinterbrevet 4:7-14, Johannes evangelium 11:28-44, Psalm 107:18-22

### VIKTIG INFORMATION

Ibland innebär förnyelse att något helt nytt växer fram, ibland betyder det att det gamla får ny glans. Just nu renoverar vi skulpturgruppen, som är huggen i sandsten och finns över ingången till kyrkan. Där kan vi se Kristus omgiven av personer som söker hjälp och stöd. Låt oss ha Jesus som förebild och vara som honom när vi möter våra medmänniskor.

### Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf  
070 306 6346,  
pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:  
070073 261 1600  
diakonipastorn@stpeterskyrka.se

### Metamorfos

Jag har, genom årens lopp, vid ett flertal tillfällen, haft möjlighet att tillsammans med mina barnbarn besöka Fjärilshuset i Hagaparken.

Det har varit en fascinerande upplevelse att möta den tropiska miljön där man bland annat kunnat se fjärilens olika utvecklingsstadier.

Detta har väckt frågor om död och liv hos mig.

Vad är liv och vad är död?

Liv, kan man tycka, inte borde vara så svårt att definiera, ända tills man slår upp uppslagsboken som säger "Liv är den egenskap som delas av alla organismer. Det finns ingen entydig definition på biologiskt liv."

Död, däremot, är enklare att definiera, det är då allt liv har upphört, död är frånvaron av liv.

Vid mina besök i Fjärilshuset har jag, trots definitionernas försök till hjälp, funderat över om det är så enkelt att veta var gränsen mellan död och liv går. Fjärilens livscykel består av fyra stadier: ägget, larven, puppan och den vuxna fjärilen.

Ur ägget kläcks larven, larven förvandlas till en puppa och i puppan ombildas larvens kroppsvävnader till den fullbildade fjärilen som sedan kommer att leva, flyga runt och lägga nya ägg.

På väg att bli en fjäril, så som vi känner igen den, så "dör" ägget, larven och puppan, men fjärilen har inte dött, den utvecklas vartefter till det som den bar med sig redan då ägget lades.

Jag tänker att så är det också att vara människa. Vi kan ha olika skal eller livsformer som måste dö för att vi ska kunna utvecklas till det vi ska vara. Men det är viktigt att komma ihåg att det vi *var* är nödvändigt för vår utveckling till det vi *är*, samtidigt som vi med tillförsikt kan se fram mot den utveckling som sker och det vi ska *bli*. Det ena steget i vårt liv är inte bättre än det andra, men är en livsnödvändighet.

Så får vi hela tiden vara i utveckling för att vara och bli det som är Guds tanke för oss.

När Jesus uppväckt Lasaros sa han "Gör honom fri och låt honom gå". På samma sätt kan vi befrias från det som hindrar oss att leva, när tiden är inne får vi lämna det som varit och låta något nytt utvecklas och växa fram.

*Solveig Högberg*



Equemeni kyrkan