



Oktober 2024, v.42

21:a Söndagen efter trefaldighet **Samhällsansvar**

ST PETERS KYRKA

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

VECKANS KALENDER

Torsdag 17 oktober

13:00-15:00 Öppen Kyrka

Dagträff

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 19 oktober

17:00 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 20 oktober

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Organist: Göran Grahn

Musik: Malou Harris Meilink

Bibeltexter: Jeremia 29:4-7,

Romarbrevet 13:7-10,

Matteusevangeliet 22:15-22,

Psalm 40:14-18

VIKTIG INFORMATION

- Under senhösten kommer vi att hålla i en studiecirkel som utgår från de åtta dimensionerna av existentiell hälsa som tagits fram av WHO. Gruppen riktar sig till unga män (18-30 år). Känner du någon som hör till den gruppen? Snälla dela information om detta med dem.

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346,

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

Vi tror på institutioner... den heliga världsvida kyrkan

I måndags tillkännagavs vilka som vann ekonomipriset som tilldelas till Alfred Nobels minne. Priset gick till tre ekonomer som har forskat om "inkluderande institutioners" roll i att främja länders välstånd. Det var ett roligt sammanträffande att det sammanföll med temat för denna veckas texter, *Samhällsansvar*; för den världsvida kyrkan är verkligen en inkluderande institution! Själva begreppet *samhällsansvar* finns inte att hitta bland Bibelns texter men konceptet finns med från första början bland dess berättelser.

Samhällsansvar syftar på människors gemensamma skyldighet att sträva efter varandras bästa. Institutioner är det främsta sättet som människor genom seklerna har för att förverkliga ansvaret att söka varandras bästa och skydda de svagaste bland oss. De senaste årens misstänksamhet mot och frigörelse från institutioner har gjort frågor om samhällsansvar lite mer svävande, men pendeln har svängt och allt fler är nyfikna på vad Bibeln har att säga om hur vi ska leva tillsammans.

Ofta känner vi oss förbryllad över institutionerna som vi möter i Bibelns berättelser; de känns förlegade och ibland även förtryckande. Vi läser Bibelns texter under förutsättningar som är väldigt olika förutsättningarna som skrifternas författare hade. Det är lätt hänt att vi föreställer oss att våra teknologiska och kunskapsmässiga försprång gör oss till bättre människor än dem som vi läser om i bibeltexterna; det är helt enkelt inte sant.

Människor i alla tider har fattat beslut efter bästa förmåga under aktuella begränsningar. Det finns mycket god vägledning om vårt samhällsansvar att hämta bland Bibelns texter. Guds uppenbarelse av sig själv för oss, först genom lagen och profeterna och sedan genom Kristi fullkomliga uppenbarelse av Guds kärlek, är grunden för institutionen som är den världsvida Kyrkan.

Kyrkan har aldrig varit felfri men när den har fungerat som bäst har den varit institutionen som formar de andra institutioner att ha värdiga mål som rättvisa och omsorg om de svagaste. Bland mitt livs stora glädjen just nu är hur vi i S:t Peter strävar efter att uppfylla vårt ansvar gentemot samhället som vi är en del av.

Jenny Arnerlöf



Equemeniakyrkan