



December 2024, v.52

Juldagen Jesu födelse

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

S: PETERS KYRKA

VECKANS KALENDER

24 dec – 26 dec Jul i Gemenskap
pågår i Immanuelkyrkan
16:00-20:00. Pastor Jenny är
på plast på Juldagen

Onsdag 25 december

11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Organist: Göran Grahn

Bibeltexter: Jesaja 9:2-7, Första

Johannesbrevet 1:1-4,

Lukasevangeliet 2:1-20, alt.

Johannesevangeliet 1:1-14

Psalm 72:1-7

**Obs! Ingen gudstjänst på
söndag 29 december**

VIKTIG INFORMATION

- Pastor Jenny är i krokarna och anträffbar under Julen och Nyår. Eftersom tisdagar är röda dagar finner ni inte henne på expeditionen dessa dagar men slå en signal om ni vill komma i kontakt med henne.

*Mänsklig visdom djupt
förstummas och i helig bävan
står. Undret från Guds höga
himmel jordisk tanke övergår.
Kristus kom att oss välsigna,
kom at hela våra sår.
God Jul!*

Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346

pastorn@stpeterskyrka.se

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

diakonipastorn@stpeterskyrka.se

Det finns ett par enkla barnberättelser som jag ofta tänker på när jag tänker på Julevangeliet. Inför Juldagen tänkte jag dela dem med er här och hoppas att de också kan hjälpa er till djupare reflektion och förtjusning över julevangeliets budskap.

I den underbara berättelse Alices Äventyr i Underlandet är en av de första karaktärerna som Alice träffar den vita drottningen. Drottningen ser rätt så ung ut så när Alice uttrycker att det är svårt att tro att drottningen är så gammal som hon påstår sig vara säger Alice, "en person kan inte tro omöjliga saker" till vilket drottningen svarar, "Jag förmodar att du inte har övat mycket. När jag var yngre gjorde jag det alltid under en halv-timme om dagen. Ibland har jag trott på så många som sex omöjliga saker före frukost." Juldagen är en dag att stanna upp och reflektera över en av de bästa omöjliga händelser som någonsin hänt (den som går på en Julotta har dessutom möjlighet att göra det innan frukost!).

Den andra hjärtevärmade texten är från boken som avslutar Narnia serien, Den sista striden. Boken kan läsas som en liknelse om tidens slut och i berättelsen går det inte så bra för Narniaborna. De förlorar striden och de som har varit trogen Kristusfiguren Aslan tvingas tillsammans med Narnias sista kung att gå in i ett litet stall som har varit central i berättelsen. När han går in i stallet kan Kung Tirian knappast tro det han upplever. Han ler för sig själv och säger "Stallet upplevt inifrån och stallet upplevt utifrån är som två olika ställen. En av hans följeslagare, Lucy, tänker högt att i världen utanför Narnia hände det att ett stall en gång innehöll någon som var större än hela vår värld.

Julevangeliet är berättelsen om en sann händelse som förändrade världen för alltid. Vi lever fortfarande i den berättelsen. Den handlar om hur Gud blev en människa och gjorde det möjligt för oss att också bli fullt mänskliga människor; det slags människa som Gud hade i åtanke när han föreställde sig och skapade människor. I inkarnationen dök Gud upp för oss och hans närvaro i Kristus fick människor att förstå något som allmänheten inte tidigare förstätt om människors värde.

När paket och hälsningar har öppnats, kom ihåg att gåvan som inte går att slå in gavs för två tusen år sedan – ingen jordisk present kan överträffa gåvan som är Guds kärlek till dig.

God Jul!

Jenny Arnerlöf



Ekumenisk kyrkan