

Predikan av Carl Lagerkvist - Det levande ordet - 2025

Vi lever i en tid där tempot ibland är högt, förändringarna är snabba och osäkerheten ibland är överväldigande. Jag kan känna detta starkt i den globala politiken med krig på horisonten i Ukraina och Gaza och krig på andra platser som kanske tycks vara i fjärran men som ändå berör oss. Din och min skärm lyser dygnet runt, information flödar, allt för många läser ord som är förvrängda eller alternativa sanningar, techjättar som har mer inflytande än vad vi anar och maktgalna mäktiga män som tycks göra lite precis hur de vill, och kan kasta sig ur både den ena lögnen efter den andra eller ännu värre förvränga det som är sant. Guds folk har som motstånd mot detta en djup kallelse – att istället välja att söka det goda. Att söka efter det levande Ordet. Ordet och orden som ger liv. Det sanna ordet. Ordet som var i begynnelsen, som blev kött och tog sin boning ibland oss. Ordet som lyser som en fyr mitt i stormen, som bär på en sanning och som i sig själv är sanningen. Men vi vet också att det räcker inte att tala om Ordet – det måste också förkroppsligas. Orden vi yttrar kan vara vackra, men det är i handlingen de får sin mening. En av våra vänner vi mötte under gårdagens diakonivandring vi gör i vår församlings diakoni uttryckte sig till oss och sa: *"Det är kärlek i era mackor, mänsklig kärlek. De är bättre än dem man köper"* Dessa ord blev överrösta över oss men dessa enkla ord rymmer en sanning som vi ibland förbiser – att kärlek blir verklig först när den delas. Evangeliet är inte bara teori, det är liv, relation, närvaro även i några enkla gjorda mackor.

Närvaro – Att vara där livet händer

Psalm 119 talar om hur Guds ord lyser upp vår väg. *"Dina ord ger ljus när de öppnas, de skänker förstånd åt de oerfarna."* Vi kan alla känna igen oss i mörkret – det kan vara osäkerheten inför framtiden, ensamheten, rädslan. Guds ord är inte ett ord som bara stannar på en boksida, det är ett ljus som

lyser in i våra liv, mitt i vår vardag. När vi går genom staden ser vi människor som lever i marginalen, som blivit osynliga i vardagens brådska. Kanske har vi själva känt oss osynliga. Men evangeliets budskap är att vi är sedda. Gud ser oss. Gud möter oss. Vi är också kallade att se varandra. När vi stannar upp, möter blicken hos den vi annars kanske går förbi, då sker något. Vi blir en del av Guds närvaro i världen, ett uttryck för det levande Ordet.

Att lyssna – att höra Ordet och våga svara

Romarbrevet 10 talar om att tron kommer av hörandet. *"Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar?"* Men lyssnar vi verkligen? Inte bara på ord, utan på vad som sker mellan orden? I våra liv finns många röster – sociala medier, nyheter, krav och förväntningar. Vi lyssnar ofta, men hör vi verkligen? Det levande Ordet utmanar oss att lyssna djupare – att höra det som sägs mellan raderna, att höra ropet från den som saknar röst. Gud talar genom människor, genom det brutna och genom det oväntade. Att lyssna till Ordet är inte bara att höra en predikan, det är att våga vara lyhörd för den nöd och den kärlek som viskas in i våra liv.

Ordet som skapar – att tala livets språk

Psaltarpsalmen 33 visar oss att Guds ord inte bara är en berättelse om det förflutna, det är en skapande kraft i nuet. *"Genom Herrens ord blev himlen till, alla dess härskaror genom hans mun."* Orden vi använder har makt – de kan skapa eller rasera. De kan bygga upp eller förstöra. Våra ord kan ge liv, men de kan också släcka hopp. John Wesley Metodistkyrkans kyrkofader talade om förvandlingens kraft. Att genom Ordet låta sig förändras inifrån och ut, att leva i den helgelse som innebär att våra ord och handlingar formar den värld vi vill se. Vad bygger vi med våra ord? Förmedlar vi hopp?

Ger vi varandra mod att leva? Sätter vi varandra i rörelse med det levande ordet? Orden kan ge liv. Ord kan förändra ditt och mitt liv till det bättre.

Ordet som utmanar – att våga stå upp för det som är rätt

I Johannesevangeliet 7 visar hur Ordet väcker reaktioner. Jesus talar, och människor delas i sina åsikter. Att följa Ordet innebär att våga stå fast även när det skaver, även när vi möter motstånd. Wesley stod ofta i stormens öga. Han utmanade maktstrukturer, stod på de utsattas sida, och mötte motstånd. Att följa Ordet innebär inte att välja den enkla vägen. Det innebär att se den bortglömde, att ifrågasätta orättvisor, att våga vara den som står upp när andra tystnar. Den diakonala erfarenheten visar att sann kärlek ibland är och kan vara provocerande. När vi lyssnar på dem som ingen lyssnar på, när vi ser dem som samhället gömmer undan, då utmanar vi en värld som ofta vill se bort. Men det är i dessa handlingar vi blir evangeliets kropp – vi blir det levande Ordet.

Ordet som blev kött – Gud mitt ibland oss

Johannesprologen i kapitel 1 binder samman allt. *"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud... Och Ordet blev kött och bodde bland oss."* Det är detta som gör vår tro unik – Gud är inte långt borta, Gud är nära. Det levande Ordet är inte bara en avlägsen idé, det är en Gud som kliver ner i vår verklighet, som delar vår smärta och vår glädje. Det är Jesus Kristus som ser dem ingen annan ser, som går dit ingen annan går. Jesus Kristus som bärare av ordet. Som i sig själv är ordet. Om Jesus väljer att vara närvarande i vår brustenhets, hur kan vi då låta bli att göra detsamma?

Dem goda nyheterna för oss idag är:

Vi är kallade att låta Guds ord lysa upp vår väg, att lyssna, att handla, att våga vara närvarande. Ordet är levande, brännande och verkligt – mitt i vår

tid, mitt i vår stad, mitt i våra liv. Gör ordet och orden levande i oss. Det är en kallelse att bära ljuset, att se den osynlige, att höra den ohörda.

Må vi våga vara där. Må vi våga lyssna. Må vi våga leva - det levande Ordet.

Amen.