



MARS 2025 v.12

## Jungfru Marie Bebådelsedag Guds mäktiga verk

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka

# ST PETERS KYRKA

### VECKANS KALENDER

Torsdag 20 mars

#### Öppen Kyrka

13:00-15:00 Dagträff.

17:00-19:30 Kvällsträff. Soppa serveras kl.18:00

Lördag 22 mars

16:30 Mackfabrik och diakonivandring

Söndag 23 mars

#### 11:00 Gudstjänst

Predikan: Jenny Arnerlöf

Ledare: Carl Lagerkvist

Organist: Erik Andersson

Bibeltexter: Mika 5:2-4,

Romarbrevet 4:18-21,

Lukasevangeliet 1:26-38

(alt.1:39-45), Psaltaren 147:7-15

### VIKTIG INFORMATION

**Välkommen till S:t Peters församlings årsmöte på söndag efter gudstjänsten. Låt oss fira allt det goda som hände i vår församling 2024 och befästa våra intentioner för 2025!**

#### Kontakta pastorn:

Pastor Jenny Arnerlöf

070 306 6346

[pastorn@stpeterskyrka.se](mailto:pastorn@stpeterskyrka.se)

Pastor Carl Lagerkvist:

073 261 1600

[diakonipastorn@stpeterskyrka.se](mailto:diakonipastorn@stpeterskyrka.se)



Equmeniakyrkan

Beroende på när fastan börjar handlar den tredje söndagen i fastan om "Kampen mot ondskan". Men i år är den tredje söndagen den som är närmast 25 mars och då får bebådelsen precedens. Den förändringen i sig är som en miniförkunnelse om hur kampen mot ondskans seger har säkrats av Marias son!

Ibland är det mest intressanta med ett fotografi detaljen som fanns precis utanför kamerans blickfång (som mäklarbroshyrer som inte visar otrevliga detaljer om ett objekts omgivning). På samma sätt kan det vara med kyrkoårets texter. Det är så beklagligt att vers sjuttions vackra och häpnadsväckande påstående om Gud från Romarbrevet 4 inte kom med: *[Abraham] är allas vår far, [17] som det står skrivet: Jag har gjort dig till fader till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns.* Vi skulle kunna tala i många timmar om Guds förmåga att läka tidens sår och forma om och skapa nytt i tiden.

Vad är det som ännu inte finns i ditt liv som du vill höra Gud tala om som om det redan fanns? Tro? Frid? Hälsa? Glädje? Rättvisa? Kristna vänner? Vi kan med frimodighet be Gud att tala dessa saker till existens i våra liv. Vår bön kan vara att det som känns dött i oss får nytt liv.

Vad önskar vi att Gud skulle tala om som om det redan fanns för vår gemenskap? En barnverksamhet? En kyrkokör? Gud delar vår goda längtan för S:t Peters församling. Vi kan vädja om dessa saker med Abrahams mod och vara viss om att Gud hör vår bön och aktivt jobbar för att välsigna oss och möta våra behov. Dock om vi vädjar måste vi också vara beredda att agera.

Abraham var tvungen att ge sig ut i världen med tro och tålmod som sin grund. Ungefär samma sak gällde för Maria. Gud gjorde sina mäktiga verk i deras liv på oansenliga sätt. Vi tänker ofta på Abraham och Maria som undantagen men deras liv och sätt att agera måste bli regeln för oss. Guds mest oansenliga sätt att agera är när människor som du och jag förkroppsligar vår tilltro till Gud genom hur vi ordnar vårt vardagsliv. Guds mäktiga verk pågår ständigt men för att se det behöver vi härma vår fader och moder i tro (Abraham och Maria – ja i Guds tid kan de vara vår fader och moder trots att de levde i olika tider). De lämnade sina bekvämhetszoner och Guds mäktiga välsignelse, som är både vardaglig och djupsinnig, följde.

Jenny Arnerlöf